

# OECUMENISCHE VIERING



Wij nodigen u van harte uit voor een Open  
Leurviering op **zondag 26 mei 2024**  
om **19.00 uur** in de kerk van **Leur**.



In een reclamespotje antwoordt een aantal kinderen zonder aarzelen op de vraag 'wat wil je worden?' En de bijna-veertiger achter zijn laptop vraagt zich ineens ook hardop af: 'wat wil ik eigenlijk worden?' Het blijkt een reclame voor een opleidingsinstituut. 'Blijf levenslang leren' is een boodschap die je in onze samenleving vaak hoort. Dat klinkt aantrekkelijk. Maar als het betekent: blij jezelf altijd ontwikkelen - en het wordt bijna een dwang - word je daar dan niet ook heel moe van? Mag je als 'oude van dagen' niet rusten op een gegeven moment? Zeggen: 'Het is goed zo. Ik hoef niet meer anders'? Of gaat leven niet zonder leren?

Deze viering wordt verzorgd door:

**Lucas Korenromp**  
en zanggroep **InPetto**

Na afloop is er tijd voor een praatje onder het genot van een kop koffie.

Graag tot ziens in Leur,

de Open Leurgroep.

