



Protestantse Gemeente West Maas en Waal

Protestantse Gemeente
West Maas en Waal

Postbus 6, 6659 ZG Wamel
www.pg-westmaasenwaal.nl

Zondag 3 maart Wamel
Voorganger Ds. K. Paal
Organist Gerrit Vastenhouw
Collecten 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra collecte is voor het missionair werk.

Bloemen

Extra Collecte

Christelijke instellingen in Libanon hebben een regionale functie. Ook theologische opleidingsinstituten in Beiroet leiden predikanten op voor het hele Midden-Oosten. Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingbond (GZB) uitgezonden naar Libanon en werkt er als theologiesdocent en studentenpastor.

In Beiroet worden studenten opgeleid tot voorganger en kerkelijk werker. Na hun studie gaan zij veelal terug naar hun geboorteland om in hun plaatselijke gemeente voor te gaan en deze op te bouwen. Daarnaast krijgen voorgangers en kerkelijk werkers in actieve dienst bijscholing, zijn er cursussen theologie voor leken en voor belangstellenden uit andere religieuze tradities. Theologische instituten in Libanon willen daarmee de christelijke minderheid in het Midden-Oosten ondersteunen in aanwezigheid en getuigenis.

Met de collecte van vandaag steunen we het werk van Wilbert Saane aan de theologische opleiding in Beiroet. Van harte aanbevolen!

Mededelingen

Samen aan tafel: schuift u ook aan!?

In de Bijbel wordt vaak samen gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien.

Daarom is in onze kerk ook het initiatief ontstaan om samen te eten. Het gaat om een eenvoudige maaltijd en is voor iedereen, die zin heeft om aan te schuiven. We blijven beneden in de kerk of consistorie, zodat het voor iedereen toegankelijk zal zijn.

De maaltijd kost €7,50 per persoon.

Wilt u ook mee-eten op **16 maart tussen 17.00 en 19.00 uur in de kerk in Wamel**, geef u/jij je dan vóór 13 maart op via:

Yvonne: yvonne.stuiver@pg-westmaasenwaal.nl of Anneke: info@familiemiedema.nl

Schuift u ook aan? Want samen eten is gezelliger dan alleen!

Om te noteren: Gemeenteavond 14 maart.

U wordt van harte uitgenodigd voor de gemeenteavond op donderdag 14 maart om 20.00 uur in de kerk in Wamel.

Tijdens deze avond willen we met elkaar in gesprek hoe wij als gemeente de komende jaren kerk willen zijn. Waar staan wij nu, waar willen we naartoe?

Ook het beroepingswerk zal deze avond aan de orde komen.

Diensten komende zondagen

Datum	Plaats	Voorganger	Extra collecte
10 maart	Dreumel	Ds. E. Laseur	Zending
17 maart	Boven-Leeuwen	Ds. E. Laseur	Zending
24 maart	Wamel	Ds. M. Muijen, Tiel	Kerk in Actie - Missionair

Geloof
Hoop
Liefde





Orde van dienst.

Orgelspel

Welkom, mededelingen en drempelgebed

(staande) Zingen: Lied 25: 6, 7

(staande) Bemoediging en groet

Zingen: Projectlied (melodie: lied 539)

Veertig dagen duurt de reis

naar het feest van Pasen.

Ga de weg die God ons wijst,

Hij brengt mensen samen.

Maak je ruimte, vind je rust,

Zoek je naar de stilte?

Dan vind je een nieuw geluk:

God is in ons midden.

Moment met kinderen door leiding kindernevendienst

Zingen: Lied 539: 1

Geloofsaansporing: (NBV 2021) 1 Korintiërs 10: 12 en 13

Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat, oppassen dat hij niet valt. U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: Hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.

Zingen: Lied 539: 2

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: (NBV 2021) Matteüs 4: 1-11

Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had Hij grote honger. Toen kwam de beproever naar Hem toe en zei: 'Als U de Zoon van God bent, beveel die stenen dan in broden te veranderen.' Maar Jezus gaf Hem ten antwoord: 'Er staat geschreven: "De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God."' Vervolgens nam de duivel Hem mee naar de heilige stad, zette Hem op het hoogste punt van de tempel en zei tegen Hem: 'Als U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: "Zijn engelen zal Hij opdracht geven om U op hun handen te dragen, zodat U uw voet niet zult stoten aan een steen."' Jezus antwoordde: 'Er staat ook geschreven: "Stel de Heer, uw God, niet op de proef."' De duivel nam Hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde Hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei: 'Dit alles zal ik U geven als U zich voor mij neerwerpt en mij aanbidt.' Daarop zei Jezus tegen hem: 'Ga weg, satan! Want er staat geschreven: "Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem."' Daarna liet de duivel Hem met rust, en meteen kwamen er engelen om Hem te dienen.

Zingen: Lied 539: 3, 4, 5

Uitleg en verkondiging n.a.v. (NBV 2021) Matteüs 4: 2-4

Nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had Hij grote honger. Toen kwam de beproever naar Hem toe en zei: 'Als U de Zoon van God bent, beveel die stenen dan in broden te veranderen.' Maar Jezus gaf hem ten antwoord: 'Er staat geschreven: "De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God"'.

Meditatief orgelspel

Zingen Lied 538: 3, 4

Kinderen komen terug uit nevendienst

Dienst der gebeden

(staande) Zingen: Lied 686: 1, 2

Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)

Orgelspel

Collecte tijdens het verlaten van de kerk.

