



Paasmorgen



Zondag 17 april: Boven-Leeuwen
Voorganger: Ds. E. Laseur
Organist: Gerrit Vastenhouw
Paaskoor: o.l.v. dhr. Gerrit Vastenhouw
Collecten: 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra collecte is bestemd voor Kerk in Actie, voor het werelddiaconaat.

Extra collecte

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid, armoede en geweld ontnemen jongeren - Syrische vluchtelingen, maar ook de Libanese jeugd - elk perspectief op een betere toekomst. Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op. Het centrum voelt voor hen als een tweede thuis: ze krijgen huiswerkbegeleiding, een vaktraining, psychosociale hulp of kunnen er terecht voor een partijtje tafeltennis of airhockey. "Veel jongeren hier zijn een doel in hun leven verloren door alle misère," vertelt Maher el Hajj, directeur van het centrum. "Wij bieden hen een veilige plek, ruimte om anderen te ontmoeten, tijd om met de Bijbel bezig te zijn, maar ook een opleiding waarmee ze praktisch aan de slag kunnen."

Kerk in Actie steunt het werk voor kwetsbare jongeren in Libanon. Geef in de collecte en steun het werk van jongerencentrum Manara in Beiroet. Helpt u mee?

Tijdens het verlaten van de kerk kunt u een collectebijdrage doen.

Mededelingen

Gemeenteavond

Op donderdag 21 april is er een gemeenteavond om 20.00 uur in de kerk van Wamel, waarvoor u van harte uitgenodigd wordt.

Op deze avond komt iemand van 'stichting de Nijlvallei' ons iets vertellen over het nieuwe ZWO project.

Over de verdere invulling van deze avond volgt nog nadere informatie. Mocht u als gemeentelid een onderwerp ter sprake willen brengen dan hoort de kerkenraad dit graag.

Leurviering

U wordt van harte uitgenodigd voor een Open Leurviering op zondag 24 april 2022 om 19.00 uur in de Protestantse kerk, Dorpsstraat 73 in Wamel.

In deze oecumenische viering is iedereen welkom; alle mensen van binnen en buiten de kerken.

Het thema van de viering is: De barmhartige Samaritaan/Buren.

De gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan is een parabel in het Evangelie van Lucas, verteld door Jezus als antwoord op de vraag: "wie is mijn naaste?" in verband met het gebod "Heb je naaste lief als jezelf". In het verhaal weigeren eerst twee hooggeplaatste Joden (een priester en een Leviet) hun handen vuil te maken om een slachtoffer van een misdrijf langs de kant van de weg te helpen, maar later blijkt een Samaritaan (een destijds door de Joden geminacht volk) wel hulpvaardig.

Geloof
Hoop
Liefde





Wat met deze gelijkenis moet worden overgebracht, is dat telt wat iemand doet, niet wat hij is. En niet alleen de letter van de wet, ook de geest van de wet moet worden nageleefd, is de stelling.

Deze viering wordt verzorgd door pastoor Titus Amalray Santhanam.

Met medewerking van het en seniorenkoor "Zanglust" uit Afferden o.l.v. Henk Campschroer.

Na afloop is er tijd voor een praatje onder het genot van een kopje koffie of thee.



Open-Leurgroep Maas en Waal

Diensten komende zondagen

Datum	Plaats	Voorganger	Extra collecte
24 april	Wamel	Mw. W. Blaak, Gorinchem	ZWO project
1 mei	Boven-Leeuwen	ds. A. Hiemstra, Westervoort	Onderhoud begraafplaatsen
8 mei	Wamel	ds. P.A. Baars, Tiel	Kerk in Actie, noodhulp

Bijdragen voor de zondagsbrief graag uiterlijk donderdagavond mailen naar: zondagsbrief@pg-westmaasenwaal.nl

