



Protestantse Gemeente West Maas en Waal

Protestantse Gemeente
West Maas en Waal

Postbus 6, 6659 ZG Wamel
www.pg-westmaassenwaal.nl

Zondag 23 januari Dreumel
Voorganger Ds. E. Laseur
Organist Fred Hommersom
Collecte 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra collecte is voor het missionair werk, de kerk in, van en voor het dorp.
Bloemen

Extra collecte

Veel gemeenten zijn op zoek naar manieren om van betekenis te zijn voor de inwoners van hun dorp of stad. Creatief zoeken ze naar de verbinding met hun omgeving. Bijvoorbeeld met een inloophuis waar iedereen welkom is. Of met een moestuin voor de hele buurt of een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen maken. Allemaal laagdrempelige, open en toegankelijke activiteiten. De gezamenlijke kerken in Beilen bouwden een oecumenisch mobiel kerkje, waar ruimte is voor één persoon. Op hoogtijdagen en tijdens plaatselijke evenementen is het kerkje present om een kaarsje aan te steken, een gebedskaart in te vullen en eventueel een emailadres achter te laten.

Met de opbrengst van de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk missionaire activiteiten in het hele land, om als kerk zichtbaar te zijn in de buurt en aan mensen te laten zien dat het evangelie goed nieuws is voor iedereen. Van harte aanbevolen.

U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de Kerkvoogdij NL04INGB0000950742 o.v.v. missionair werk.

Orde van dienst

Thema: Levenslang leerling!

Organist speelt: I will follow Him (Peggy March)

Bemoediging en groet

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: (NBV) Johannes 1: 35-42

De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen. Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij: 'Daar is het Lam van God.' De twee leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus mee. Jezus draaide zich om, en toen Hij zag dat ze Hem volgden, zei Hij: 'Wat zoeken jullie?' 'Rabbi,' zeiden zij tegen Hem (dat is in onze taal 'Meester'), 'waar logeert u?' Hij zei: 'Kom maar mee, dan zul je het zien.' Ze gingen met Hem mee en zagen waar Hij onderdak had gevonden; het was ongeveer twee uur voor zonsondergang en ze bleven die dag bij Hem. Eén van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei en Jezus gevolgd waren, was Andreas, de broer van Simon Petrus. Vlak daarna kwam hij zijn broer Simon tegen, en hij zei tegen hem: 'Wij hebben de Messias gevonden' (dat is Christus, de

Geloof
Hoop
Liefde





Gezalfde), en hij nam hem mee naar Jezus. Jezus keek hem aan en zei: 'Jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar voortaan zul je Kefas heten' (dat is Petrus, 'rots').

Organist speelt: Lied 531: 1

1. Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept u en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.

Uitleg en verkondiging: (NBV) Johannes 1: 42a
En hij (Andreas) nam hem (Simon) mee naar Jezus.

Organist speelt: Lied 835: 1

1. Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

Dienst der gebeden (dankzegging, stil gebed, Onze Vader)

Wegzending en zegen (3x Amen)

Organist speelt: Put your hand in the hand (Ocean)

