



Protestantse Gemeente West Maas en Waal

Protestantse Gemeente
West Maas en Waal

Postbus 6, 6659 ZG Wamel
www.pg-westmaasenwaal.nl

Zondag 19 december Dreumel

4e Adventszondag

Voorganger

Ds. E. Laseur

Organist

Fred Hommersom

Collecte

1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra collecte is voor Jong Protestant.

Bloemen

Extra collecte

Jongeren doorleven het kerstverhaal.

Welke afwegingen maakte de herbergier toen Jozef en Maria voor zijn deur stonden? Wat ging er om in de herders toen ze de engelen hoorden zingen? En wat dachten de Wijzen toen ze de ster volgden? Met de KerstChallenge - een spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, kruipen jongeren in de huid van de personages uit het kerstverhaal. De KerstChallenge is een uitdaging om het kerstverhaal op een nieuw manier te beleven. Jongeren doen opdrachten, lossen puzzels op en verzamelen zoveel mogelijk punten. Maar liefst zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee.

Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte Jeugdwerk december.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op de rekening van de Kerkvoogdij NLO4INGB0000950742 o.v.v. collecte Jong Protestant.

Orde van dienst

Thema: De zege(n)tocht!

Organist speelt: You light up my life (Debby Boone)

Bemoediging en groet

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: (NBV) Lucas 1: 67-80

Zijn vader Zacharias werd vervuld met de Heilige Geest en sprak deze profetie: 'Geprezen zij de Heer, de God van Israël, Hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. Een reddende kracht heeft Hij voor ons opgewekt uit het huis van David, zijn dienaar, zoals Hij van oudsher heeft beloofd bij monde

Geloof
Hoop
Liefde





van zijn heilige profeten: bevrijd zouden we worden van onze vijanden, gered uit de greep van allen die ons haten. Zo toont Hij zich barmhartig jegens onze voorouders en herinnert Hij zich zijn heilig verbond: de eed die Hij gezworen had aan Abraham, onze vader, dat wij, ontkomen aan onze vijanden, Hem zonder angst zouden dienen, toegewijd en oprecht, altijd levend in zijn nabijheid. En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor Hem gereed te maken, en om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.’ Het kind groeide op en werd gesterkt door de Geest. Johannes leefde in de woestijn tot de dag aanbrak waarop hij zich kenbaar maakte aan het volk van Israël.

Organist speelt: Lied 158a: 3

3. Gij zijt de stem der profetie
sprekend van mededogen,
want eens zal ieders oog Hem zien:
de Opgang uit den hoge.
Gezegend zij de dageraad
het licht dat weldra schijnen gaat
voor wie in duister kwijnen.
Hij zal de schaduw van de dood
beschamen met zijn morgenrood.
Op aarde daalt de vrede!

Uitleg en verkondiging n.a.v. (NBV) Lucas 1: 69a
‘Geprezen zij de Heer, de God van Israël...’

Organist speelt: Lied 439: 4

4. O Jezus, maak mij arme
in deze heilige tijd
uit goedheid en erbarmen
zelf voor uw komst bereid.
Laat dit bestaan uw stal,
dit hart uw kribbe wezen,
opdat nu en na dezen
ik U lofzingen zal.

Dienst der gebeden (dankzegging, stil gebed, Onze Vader)

Wegzending en zegen

Organist speelt: We are going down Jordan (Les Humphries Singers)

Bijdragen voor de zondagsbrief graag uiterlijk donderdagavond mailen naar: zondagsbrief@pg-westmaasenwaal.nl

