



Protestantse Gemeente West Maas en Waal

Protestantse Gemeente
West Maas en Waal

Postbus 6, 6659 ZG Wamel
www.pg-westmaasenwaal.nl

Zondag 26 september Boven-Leeuwen
Voorganger Ds. E. Laseur
Organist Wim Gorter
Collecte 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra collecte is bestemd voor de diaconie, voor het werk van de ZWO.
Bloemen

Extra Collecte

Eén op de 12 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Dat zijn ruim 300.000 kinderen tot 21 jaar die een verre van zorgeloze jeugd hebben. Ze maken er het beste van, maar merken altijd en overal dat er thuis niet genoeg geld is. Vrienden thuis uitnodigen is spannend, want er is zo weinig. Voor een warme winterjas als het écht koud begint te worden, is niet altijd genoeg geld. Ook een fiets, om met vrienden mee naar school te kunnen fietsen, is niet vanzelfsprekend. Laat staan verder kunnen studeren na de middelbare school.....

Wanneer andere instanties niet kunnen helpen, is Kinderhulp er. Onvoorwaardelijk. We helpen met waar een kind behoefte aan heeft. En altijd via maatschappelijke organisaties. Bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, bewindvoerder, wijkteam van de gemeente of jeugdhulpverlener.

Kinderhulp heeft deze zomer Zomerpretpakketten uitgedeeld: een rugzak boordevol leuke spullen. Een onbezorgd dagje pret in een pretpark bijvoorbeeld. Een uitje naar de bioscoop. En een leesboek, een waterpistool, voetbal en nog veel meer. Dingen die heel gewoon lijken, maar voor deze kinderen écht het verschil gaan maken deze zomer. Zodat zij na de vakantie op school óók iets leuks konden vertellen over hun watergevechten en andere avonturen.

Er zijn dit jaar maar liefst 7.000 Zomerpretpakketten uitgedeeld. Natuurlijk mét de overweldigende hulp van donateurs, sponsoren en partners. Namens alle kinderen en jongeren die normaal niet uitkijken naar de zomervakantie: ontzettend bedankt voor jullie steun!

Mededeling

Bericht van de kerkenraad

'Geef elkaar de ruimte'

Is het advies naar aanleiding van de versoepelingen van 25 september.

Vanaf het begin van de corona pandemie is er wekelijks een YouTube opname gemaakt. Met de start van de nieuwe versoepelingen heeft de kerkenraad besloten te stoppen met deze opnamen.

Iedereen, die daar behoefte aan heeft is welkom om de zondagse eredienst bij te wonen, aanmelden is niet meer nodig.

Door middel van de zondagsbrief wordt de liturgie van de kerkdienst rondgestuurd.

Diensten komende zondagen

Datum	Plaats	Voorganger	Extra collecte
3 okt.	Wamel	Ds. D. de Jong	Kerk en Israël
10 okt.	Boven-Leeuwen	Ds. E. Laseur	Jong protestant
17 okt.	Wamel	Ds. H. Domburg	Kerk in Actie - werelddiaconaat

Geloof
Hoop
Liefde





Leurviering

Op zondag 26 september 2021 is er weer een Open-Leurviering om 19.00 uur.

De viering vindt plaats in de Sint Victorkerk in Wamel.

Het thema van deze dienst is "Een goed verhaal".

Een goed verhaal - daar zit ontwikkeling in: er is een probleem, iemand gaat op reis, iemand krijgt een opdracht. En dan wordt het spannend. Een goed verhaal heeft meer lagen - daar ontdek je steeds iets nieuws in. Een goed verhaal brengt je in beweging: leert je iets, biedt je troost of hoop, verontrust je. En het pakt je, zó dat je er als het ware zelf in voorkomt. Zulke goede verhalen zijn ook in de Bijbel te vinden. En veel Bijbelverhalen zijn ook nog eens gericht op hoe het goed kan gaan met mensen, tussen mensen en tussen mensen en God.

Iedereen is van harte welkom bij deze viering.



Orde van dienst

Thema: Bij leven en welzijn!

Orgelspel

Welkom, mededelingen en drempelgebed door ambtsdrager

Zingen: Lied 107: 1, 19

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 413: 1

Geloofsaansporing: (NBV) Jacobus 3: 11 en 12

Spreek geen kwaad van elkaar, broeders en zusters. Wie kwaadspreekt van een ander of een ander veroordeelt, spreekt kwaad van de wet en veroordeelt de wet. En als u de wet veroordeelt, handelt u niet naar de wet, maar treedt u op als rechter. Er is maar één wetgever en rechter: Hij die bij machte is te redden of in het verderf te storten. Maar wie bent u, om uw naaste te veroordelen?

Zingen: Lied 413: 2, 3

Moment met de kinderen, waarna ze naar de nevendienst gaan

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: (NBV) Jacobus 4: 13-17 (lectrix: Rianne Bröcker)

Dan iets voor u die zegt: 'Vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad. Daar blijven we een jaar, we zullen er handeldrijven en geld verdienen.' U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt. U zou moeten zeggen: 'Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of

dat doen.' Maar u slaat een hoge toon aan wen bent daar nog trots op ook. Dat soort trots is volkomen ongepast. Als iemand weet hoe het hoort, maar er niet naar handelt, dan zondigt hij.

Zingen: Lied 131

Uitleg en verkondiging n.a.v. (NBV) Jacobus 3: 15b
'Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen.'

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 868: 2, 5

Kinderen komen terug uit de nevendienst

Dienst der gebeden

Inzameling der gaven

Zingen: Lied 416: 1, 2, 4

(staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)

Orgelspel



Bijdragen voor de zondagsbrief graag uiterlijk donderdagavond mailen naar: zondagsbrief@pg-westmaassenwaal.nl

