



# Protestantse Gemeente West Maas en Waal

Protestantse Gemeente  
West Maas en Waal

Postbus 6, 6659 ZG Wamel  
www.pg-westmaasenwaal.nl

<b>Zondag 21 november</b>	Boven-Leeuwen	Gedachteniszondag
<b>Voorganger</b>	Ds. E. Laseur	
<b>Organist</b>	Gerrit Vastenhouw	
<b>Collecte</b>	Er is vandaag één collecte, bestemd voor het hospice 'de Brug' in Druten.	
<b>Bloemen</b>	De rozen uit deze viering gaan naar de familieleden van de overledenen.	

## Collecte

De Brug Hospice, Thuiswaken en Respijtzorg Maas en Waal biedt meerdere mogelijkheden voor ondersteuning in de laatste fase van het leven. Verblijf in het hospice in Druten of ondersteuning overdag of in de nacht bij u thuis.

Hospice 'De Brug' Maas en Waal in Druten wil een plaats zijn waar mensen in een huiselijke warme sfeer in alle rust afscheid kunnen nemen van hun leven, wanneer dit thuis niet meer mogelijk is. De behoefte aan zorg en aandacht van de gasten en hun naasten staat hierbij centraal. Het streven is om mensen zich zoveel mogelijk thuis te laten voelen in ons Hospice.

Het Hospice is er voor iedereen met een levensverwachting van ongeveer drie maanden. Gasten die verblijven in het hospice wordt de ruimte gegeven om op een geheel eigen wijze het leven op een waardige manier af te sluiten.

Op deze gedachteniszondag is de opbrengst van de extra collecte voor dit hospice.

U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van onze Diaconie NL96RABO0373736029, o.v.v. Hospice 'De Brug' Maas en Waal in Druten. Of via de QR code bij deze zondagsbrief.

## Mededelingen

Gezien het aantal oplopende corona besmettingen heeft de kerkenraad besloten om met ingang van vandaag, zondag 21 november, geen kerkdiensten meer te houden.

We vinden het een groot gemis dat dit niet meer mogelijk is, maar het is naar onze mening onverantwoord om in onze kleine kerken diensten te houden. We moeten er niet aan denken dat via een kerkdienst gemeenteleden besmet zouden worden.

Vanaf volgende week worden de opnamen van de dienst weer in de kerk van Dreumel gemaakt met als voorganger ds. Laseur.

Iedere week wordt er via de zondagsbrief weer een YouTube opname rondgestuurd.

We wensen iedereen veel sterkte en Gods zegen in deze onzekere tijd.

Namens de kerkenraad, Ank IJzerman

## Orde van dienst

Organist speelt: Lied 823: 5

5. O God, wij bouwen als ontheemden,  
wij wonen en wij blijven vreemden,  
bestemd voor hoger burgerrecht.

Wil ons, o Koning der getijden,  
een woning in de stad bereiden  
waar Gij het fundament van legt.

Geloof  
Hoop  
Liefde





Bemoediging en groet

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: (NBV) Hebrëëen 11: 13-16

*Abraham, Isaäk en Jakob bleven op God vertrouwen, ook al kregen ze tijdens hun leven niet wat God beloofd had. Ze begrepen dat ze hun nieuwe land pas later zouden bereiken. Het was alsof ze het in de verte zagen liggen. Daarom noemden ze zichzelf vreemdelingen op aarde. Daarmee bedoelden ze dat ze op weg waren naar een ander land. Dat was natuurlijk niet het land waar ze ooit vandaan kwamen. Naar dat land hadden ze makkelijk terug kunnen gaan. Nee, het nieuwe land waar ze op hoopten, was een veel betere plaats: het hemelse Jeruzalem. En daarom noemt God zichzelf de God van Abraham, Isaäk en Jakob. Want voor hen heeft Hij dat hemelse Jeruzalem gemaakt.*

Organist speelt: Lied 799: 1

1. Komt, kinderen, niet dralen,  
want de avond is nabij!  
Wij zouden licht verdwalen  
in deze woestenij.  
Komt, vatten wij dan moed  
naar de eeuwigheid te streven,  
van kracht tot kracht te leven.  
In 't eind is alles goed.

Uitleg en verkondiging n.a.v. (BGT) Hebrëëen 11: 16

*Abraham, Isaäk en Jakob bleven op God vertrouwen, ook al kregen ze tijdens hun leven niet wat God beloofd had.*

Meditatief orgelspel

Moment van biddend gedenken

Vandaag willen wij die leden van onze gemeente gedenken, die ons zijn voorgegaan. Mensen van voorbij.

Voor God en voor elkaar gedenken wij hun namen met eerbied. Vanuit verbondenheid steken we een kaars aan.

Omdat dit gedenken een gebeuren is in het licht van de opstanding van de Here Jezus Christus.

Bij elke naam zal een kleine kaars ontstoken worden aan de Paaskaars.

Tijdens het noemen van de namen speelt de organist zacht een melodie.

Wij gedenken:

- *Zondag 29 november 2020 is overleden: Hendrikus Verkerk, hij is 71 jaar geworden.*
- *Maandag 30 november 2020 is overleden: Ida Anna van der Meulen, zij is 65 jaar geworden.*
- *Donderdag 31 december 2020 is overleden: Henricus Wouterus Maria Reukers, hij is 67 jaar geworden.*





# Protestantse Gemeente West Maas en Waal

- *Maandag 25 januari 2021 is overleden: Gerardus Martien Goedhard, hij is 74 jaar geworden.*
- *Maandag 22 februari 2021 is overleden: Gijsberta van Deursen-Kerpentier, zij is 91 jaar geworden.*
- *Dinsdag 18 mei 2021 is overleden: Hendrika Cornelia Romeijn-Vissers, zij is 97 jaar geworden.*
- *Dinsdag 15 juni 2021 is overleden: Jan Allebartus van den Hater, hij is 91 jaar geworden.*
- *Woensdag 16 juni 2021 is overleden: Wilhelmina Markus-van Blitterswijk, zij is 73 jaar geworden.*
- *Zondag 20 juni 2021 is overleden: Albert Blommers, hij is 85 jaar geworden.*
- *Zaterdag 3 juli 2021 is overleden: Hendrik Kuurstra, hij is 92 jaar geworden.*
- *Dinsdag 27 juli 2021 is overleden: Bertha van den Brink-Gorter, zij is 88 jaar geworden.*
- *Vrijdag 24 september 2021 is overleden: Reintje Klein Lenderink-Kornegoor, zij is 92 jaar geworden.*
- *Woensdag 6 oktober 2021 is overleden: Johannes Egbert Derk Backer, hij is 81 jaar geworden.*
- *Vrijdag 8 oktober 2021 is overleden: Johanna Annetta Vissser-Verhoeven, zij is 95 jaar geworden.*
- *Dinsdag 19 oktober 2021 is overleden: Arlena Gardina Feijlbrief-Ordelmans, zij is 93 jaar geworden.*

En wij gedenken wereldwijd alle aan covid-19 overleden mensen.

Nu zal er nog één grote kaars ontstoken worden ter afsluiting.

Iedere naam heeft een geschiedenis. Staat geschreven in de harten van mensen en in de palm van Gods hand.

Gebod: Onze Vader

Wegzending en zegen

Organist speelt: Liedboek voor de Kerken Gezang 291: 1

1. Nooit kan 't geloof te veel verwachten,  
des Heilands woorden zijn gewis.  
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,  
maar nooit een vriend als Jezus is.  
Wat zou ooit zijne macht beperken?  
't Heelal staat onder zijn gebied!  
En wat zijn liefde wil bewerken,  
ontzegt Hem zijn vermogen niet.



Bijdragen voor de zondagsbrief graag uiterlijk donderdagavond mailen naar: [zondagsbrief@pg-westmaasenwaal.nl](mailto:zondagsbrief@pg-westmaasenwaal.nl)

G e l o o f

H o o p

L i e f d e

