



Protestantse Gemeente West Maas en Waal

Protestantse Gemeente
West Maas en Waal

Postbus 6, 6659 ZG Wamel
www.pg-westmaasenwaal.nl

Zondag 6 juni

Voorganger

Organist

Collecte

Bloemen

Boven-Leeuwen

Ds. E. Laseur

Gerrit Vastenhouw, m.m.v. leden van de cantorij.

1e collecte Diaconie, 2e collecte Kerkvoogdij, 3e collecte, de extra collecte is bestemd voor de ZWO, voor het project van dit jaar, Kinderhulp.

Extra collecte

Voor kinderen die opgroeien in armoede zal de aankomende zomer niet veel anders zijn dan het afgelopen jaar. Thuis is er geen geld voor een zorgeloos dagje pret, een middagje naar het zwembad of een ijsje op het terras.

Ruim 300.000 kinderen en jongeren in Nederland groeien op in armoede. Dat er thuis weinig geld is, merken zij overal en altijd. Oók in de zomer. Kinderhulp helpt hen met een Zomerpretpakket: een rugzak boordevol leuke spullen. Een onbezorgd dagje pret in een pretpark bijvoorbeeld. Een uitje naar de bioscoop. En een leesboek, een waterpistool, voetbal en nog veel meer. Dingen die heel gewoon lijken, maar voor deze kinderen écht het verschil gaan maken deze zomer. Zodat zij na de vakantie op school óók iets leuks kunnen vertellen over hun watergevechten en andere avonturen. Met hulp van donateurs, sponsors en vrijwilligers, helpt Kinderhulp deze kinderen met bijvoorbeeld zwemlessen, een dagje uit, een tweedehands fiets, een Sinterklaascadeautje of een bijdrage voor een opleiding. Simpele dingen die voor veel kinderen heel gewoon lijken, maar voor kinderen in armoede een groot verschil maken. Helpt u ook mee?

Mededelingen

Kindernevendienst

Hoi kinderen,

Er is nog iemand die doopt. Wat mooi! Johannes legt uit dat dit klopt en dat hij steeds minder belangrijk moet worden. Best knap van hem toch? Zichzelf op de achtergrond stellen?

De verkeerde dingen van vroeger worden weg gewassen en je mag leven zoals God het bedoeld heeft. In de werkbladen een 'zoek de verschillen' of maak de rebus.

Veel succes!

Groetjes van de KND-leiding

Geloof
Hoop
Liefde





Diensten komende zondagen

Voor de dienst dient u zich vooraf aan te melden bij Wim Backer, per email wim.backer@pg-westmaasenwaal.nl of telefonisch nr. 0487-593143 tot uiterlijk zaterdag 22:00 uur. Er kunnen maar een beperkt aantal mensen in de kerk dus meldt u op tijd aan, want vol is vol.

Tijdens de dienst zal er geen samenzang zijn, is er geen toiletbezoek mogelijk en is er geen koffiedrinken na de dienst.

Wel is er tijdens de kerkdienst oppas en kindernevendienst. De kinderen gaan bij binnenkomst direct naar hun eigen ruimte en blijven de hele dienst bij elkaar.

De dienst is vanaf ongeveer 13.00 uur te zien via de link op de zondagsbrief die u toegestuurd hebt gekregen.

Datum	Plaats	Voorganger	Extra collecte
13 juni	Wamel	Ds. E. Laseur	Protestantse Kerk - missionair
20 juni	Boven Leeuwen	Ds. M. Soethout	Kerk in Actie - noodhulp
27 juni	Wamel	Ds. E. Laseur	Div. uitgaven, o.a. cantorij

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom, mededelingen en drempelgebed door ambtsdrager

Koortje zingt: Lied 216

1. Dit is een morgen, als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.

Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.

Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Bemoediging en groet

Koortje zingt: Lied 281: 1, 3, 8, 9

1. Wij zoeken hier uw aangezicht.

God, houd uw oog op ons gericht:

Kyrie eleison!

3. Verschijn ons als de dageraad,

Gij, zon die ons te wachten staat:

Kyrie eleison!

Gebed om ontferming

8. Hij gaat ons voor, is ons vooruit.

De schepping zingt zijn vreugde uit:

Amen. Halleluja!

9. Het lied van wie zijn voorgegaan

zet ons vandaag tot zingen aan:

Amen. Halleluja!





Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: (NBV) Marcus 3: 21/22, 31-35 (lectrix: Kitty van der Vliet)

Hij ging terug naar huis, en weer verzamelde zich een gemeente, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te gaan eten. Toen zijn verwanten hiervan hoorden, gingen ze op weg om Hem, desnoods onder dwang, mee te nemen, want volgens hen had Hij zijn verstand verloren.

Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ze stuurden iemand naar binnen om hem te halen. Zelf bleven ze buiten wachten. Er zat een groot aantal mensen om hem heen, en die zeiden tegen Hem: 'Uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken U.' Hij antwoordde: 'Wie zijn mijn moeder en mijn broers?' Hij keek de mensen aan die in een kring om Hem heen zaten en zei: 'Jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder.'

Koortje zingt: Lied 663

1. Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

2. Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

Uitleg en verkondiging n.a.v. (NBV) Marcus 3: 35

'Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder.'

Koortje zingt: You raise me up

Strekking van het lied: Wat kan het ons leven richting geven en deugd doen als iemand ons helpt onszelf te overstijgen, en het beste in ons naar boven haalt. Dat het je mag overkomen, en jij ook voor anderen iemand mag worden die het beste in mensen weet te zien en te bemoedigen!

Koortje zingt: Lied 969

1. In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord,
één wordt de mensheid door zijn troost,
de wereld in zijn woord.

2. Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is 't gouden koord
dat allen samen bindt.

3. Geliefden, sluit u dan aaneen,
vanwaar en wie ge ook zijt
als kinderen om uw Vader heen
en Christus toegewijd.

4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoor de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

Dienst der gebeden





Koortje zingt: Lied 418: 1, 2, 3

1. God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U één,
samen op uw wegen
Dan wordt ons tot zegen
lachen en geweent.

3. Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragend door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

2. Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, -
vruchtbaar in de Heer.

(staande) Wegzending en zegen

Orgelspel

Na afloop kunt u een collectebijdrage doen.

Bijdragen voor de zondagsbrief graag uiterlijk donderdagavond mailen naar: zondagsbrief@pg-westmaasenwaal.nl

