



Pinksteren

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Zondag 23 mei | Dreumel |
| Voorganger | Ds. E. Laseur |
| Organist | Fred Hommersom |
| Extra collecte | Vandaag bestemd voor de zending. |
| Bloemen | |



Extra collecte

In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen geld voor een eigen bijbel. Dankzij de bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap voor kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen kinderen toch de Bijbelverhalen lezen. Ieder jaar delen ze via de kerken losse Bijbelboeken uit, met een aantal vragen bij elk hoofdstuk. De kinderen kunnen de vragen niet beantwoorden zonder de hoofdstukken te lezen en moeten daarbij hun ouder(s), broer of zus om hulp vragen. Zo gaat de hele familie aan de slag met de Bijbel. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Elke kerk komt er met een kindergroep naar toe voor een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd. De winnaars krijgen een prijs, bijvoorbeeld een geïllustreerde bijbel.

Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Egypte en wereldwijd. Doet u mee? Van harte aanbevolen.

U kunt uw bijdrage overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Pinksterzending.

Mededelingen

Kindernevendienst

Hoi kinderen,

Vandaag vieren we het Pinksterfeest. De discipelen wachtten nog steeds, zoals Jezus ze gezegd had. Toen gebeurde er iets heel bijzonders; het begon met een wind die door het huis waait. Luister naar de podcast om te ontdekken wat er daarna nog meer gebeurde.

Met de werkbladen kun je deze week verder gaan met de slinger van Hemelvaart. Ook kun je 'vreemde talen' ontcijferen met de codes van het tweede werkblad.

<https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/KOZ-verhaal-20210523.mp3>

Veel plezier!

Groetjes van de KND-leiding

Geloof
Hoop
Liefde





Orde van dienst

Thema: Zucht van verlichting!

Organist speelt melodie lied 244: 3 (Liedboek voor de kerken, 1973)

3. Ja, dit wordt een dag der dagen!
Het nieuwe boek is opgeslagen,
de Geest schrijft wegen in de tijd.
De trompet is reeds gestoken,
de stad werd zevenmaal omtrokken,
hoelang reeds bleef dit uur verbeid!
Treedt nu de muren uit:
de Geest neemt ons ten buit,
zijn getuigen.
Een nieuwe baan
mag ieder gaan,
de Heiland zelf, Hij schrijdt vooraan.

Bemoediging en groet

Gebet bij de opening van het Woord

Schriftlezing: (NBV) Handelingen 2: 1-4

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

Schriftlezing: (NBV) Romeinen 8: 26-28

De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die Hem toebehoren. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.

Organist speelt melodie lied 476: 3 (Liedboek voor de Kerken, 1973)

3. Meester, Heer, uw graf kon U niet houden:
heerlijk zijt Gij opgestaan.
Die U als verrezene aanschouwden
baden U verwonderd aan.
Op de berg hebt Gij bevel gegeven,
en van de aarde zegenend verheven
zondt Gij op het Pinksterfeest
als in storm en vuur uw Geest.





Uitleg en verkondiging: (NBV) Romeinen 8: 26

De Geest helpt ons in onze zwakheid...met woordloze zuchten.

Organist speelt lied 345: 3

3. God, die uw woord gegeven,
uw Zoon gezonden hebt
en naar zijn beeld het leven
van wie U kent herschept,
wees door uw Geest met allen
die hebben ja gezegd,
dat zij die staan niet vallen.
Maak Gij ons trouw en echt.

Dienst der gebeden (dankzegging, stil gebed, Onze Vader)

Wegzending en zegen

Organist speelt melodie lied 675: 1

1. Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Bijdragen voor de zondagsbrief graag uiterlijk donderdagavond mailen naar: zondagsbrief@pg-westmaasenwaal.nl

