

Gemeenteklanken

Kerkblad van de Protestantse Gemeente West Maas en Waal



jaargang 04
oktober 2020

Inhoud	2
Kerkdiensten	3
Vanuit de Kerkenraad	4
Dominee van de Penningsstraat	5
Nader kennismaken	7
Diaconie	9
Inlia	10
Cantorij	11
Gebed	12
Kindernevendienst	12
Kerkzijn	13
Gespreksgroepen	14
Ouderenmiddag	14
DuurzSAAM	14
Puzzel oplossing vorige keer	15
Herfstknutsel	16
Kleurplaat	17
Gemeenteberichten	18
Contactpersonen	18
Mutaties	19
Contactgegevens	20

Afspraken vanwege corona

Voor de diensten om 10.00 uur dient u zich vooraf aan te melden bij Wim Backer, per email wim.backer@pg-west-maassenwaal.nl of telefonisch nr. 0487-593143 tot uiterlijk zaterdag 22:00 uur. Er kunnen maar een beperkt aantal mensen in de kerk dus meld u op tijd aan, want vol is vol. Tijdens de diensten is er geen samenzang, er is geen toilet-bezoek mogelijk en er is geen koffiedrinken na de dienst. Voor de kinderen is er tijdens deze diensten oppas en kindernevendienst. De kinderen gaan bij binnenkomst direct naar hun eigen ruimte en blijven de hele dienst bij elkaar.

Kerkdiensten

Zondag 11 oktober

10.00 uur Wamel
Voorganger: Ds. M. Soethout
Extra collecte: Voedselbank

Zondag 18 oktober

10:00 uur Wamel
Voorganger: Ds. H. Domburg
Extra collecte: KIA werelddiaconaat

Zondag 25 oktober

10.00 uur Wamel
Voorganger: Ds. A. Hiemstra
Extra collecte: Stichting Isai Ma (I) Yam

19.00 uur R.K. kerk, Wamel
Leurviering

Zondag 1 november

10:00 uur Boven-Leeuwen
Doopdienst
Voorganger: Ds. E. Laseur
Extra collecte KIA najaarszending

Zondag 8 november

10:00 uur Wamel
Dankdag
Voorganger: Ds. E. Laseur
Extra collecte ZWO

COLOFON

Gemeenteklanken is het kerkblad van de
Protestantse Gemeente West Maas en Waal.

4de jaargang nr.8

Oktober 2020

Verschijnt

10x per jaar

Abonnement

15,- euro per jaar
Bankrekeningnummer:
IBAN nr. NL72RAB00373718225
Ten name van: CvK West Maas en Waal
Onder vermelding van: Kerkblad

Eindredactie

PR & Communicatie
Postbus 6
6659 ZG Wamel
Tel. 0487 570946
redactie@pg-westmaasenwaal.nl

Drukwerk

Communicatie Partners
Koningsschot 37
3905 PR Veenendaal
www.communicatiepartners.nl
info@communicatiepartners.nl

Bezorging kerkblad

Tel. 0487-570946
b.g.g. 0487-501781

Volgende kopijdatum

6 november 2020
11 december 2020

Verschijningsdata

13 november 2020
18 december 2020

*Zoals het licht
ons elke morgen
nieuw verschijnt,
ons wekt
en koestert
met zijn stralen, -
wek Gij God
zo ook mij!*

*Zoals de zon
geen dag
ons in het donker laat, -
laat mij uw trouw
ook nu weer dagen!*

*Schep doorgang
aan wat zorgen baart,
wat angst aanjaagt,
en zet mij
recht weer op mijn voeten:
niet moedeloos,
niet hopeloos verlamd,
maar opgericht,
met opgeheven hoofd
tot U,
mijn Zon
mijn dag, mijn licht!*

Sytze de Vries

Uit: Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, blz.535

Vanuit de Kerkenraad

Tijdens de laatste kerkenraadvergadering hebben we afgesproken om de mogelijkheid te onderzoeken of er naast Wamel, ook kerkdiensten gehouden kunnen worden in Boven Leeuwen.

Wim Backer is gaan passen en meten en het resultaat is dat er ca. 80 stoelen coronaproef zijn opgesteld. Hier kunnen naar schatting 25 kerkgangers zitten.

Dus vanaf 1 november gaan we wisselend kerken in Boven-Leeuwen en Wamel. (De kerk in Dreumel is helaas te klein).

Als u/jij zich ingeschreven heeft voor de zondagsbrief ontvangt u/jij deze op zaterdag met daarbij de liturgie voor de komende zondag.

Zolang het coronavirus actief is zal er ook iedere week een opname gemaakt worden van de dienst die 's zondags gehouden wordt. De opname wordt dan op zondagmiddag aan de zondagsbrief toegevoegd.

Op zaterdag 17 oktober, zal door ds. Hette Domburg, het huwelijk van Herman van Doesburgh en Merel Merkens worden ingezegend. De kerkelijke inzegening begint om 15.30 uur, hieraan voorafgaand is om 14.30 uur het burgerlijk huwelijk, ook in de kerk van Wamel.

In verband met de coronamaatregelen zal zowel het burgerlijk huwelijk als de inzegening in kleine kring plaatsvinden.

Het bruidspaar is woonachtig in de Parkenstraat 22, 6659 BD Wamel.

Ank IJzerman-Hess, scriba

Dominee van de Penningsstraat!

Door de vingers zien

De Franse filosoof Voltaire (1694-1778) heeft een verlicht beeld van God. Hij zegt over Hem: 'Pardonnez c'est son métier! Vergeven is Zijn beroep!' In die benadering is God een soort Joris Goedbloed, die veel vergoelikt en goedpraat. Zoals grootouders menigmaal meer door de vingers zien van de kleinkinderen dan de bloedeigen ouders.

Echter dit is niet het beeld wat de bijbel van God heeft en geeft. Als Israël na 4 eeuwen in Egypte 40 jaar zwerft door de woestijn, wordt dit feit niet afgedaan als enkel een vorm van 'pech onderweg'. Evenmin wordt de 70 jaar durende ballingschap in Babel aangemerkt als een soort onvoorziene 'buitenlandervaring voor een heel volk'.

Op de vingers tikken

Niet alleen een volk maar ook één persoon ervan kan de weg kwijt zijn. En David is niet zomaar een persoon. Hij is koning van Israël. Zowel publiek alsook privé vliegt hij een paar keer fors uit de bocht. Een hele poos neemt hij 't niet zo heel nauw met waarden als waarheid, eerlijkheid en trouw. De profeet Nathan tikt hem op de vingers.

Anders zou hij zeker niet gezegd hebben: 'U wilt dat waarheid mij vervult, U leert mij wijsheid, diep in mijn hart (Ps.51:8)'. Mede vanwege deze in- en opstelling wordt hij 'een man naar Gods hart' genoemd (1Sam.13:14). Duidelijk is dat een gelovige bij God geen voorkeursbehandeling geniet op grond waarvan hij 'een potje kan breken'.

Op de vingers natellen

We kunnen nu op de vingers natellen, dat geloof ons niet op voorhand tot betere mensen maakt dan anderen. Geloof leert veeleer iets anders. En wel dit, dat God een mensenkind

na een misser niet aan zichzelf overlaat. Zijn wijze van werken in deze blijft wel een volstrekt unieke. Hij spreekt tot het hart en die stem klinkt door in het geweten.

David heeft géén rust totdat hij die uiteindelijk weer terugvindt bij God. Hoe die tot stand komt? Zodra hij ophoudt te ontkennen wat er gebeurd is en niet langer goed noemt wat fout is. De weg naar herstel in verhoudingen tussen God en mens(en) onderling gaat niet buiten Davids Zoon om. Gods meest persoonlijke vingerwijzing heet Jezus.

Bezoek burgemeester aan PG West Maas en Waal



Vrijdag 11 september 2020 om 11.00 uur ontvangt een klein comité onze burgemeester Vincent van Neerbos in de kerk te Boven-Leeuwen. Bij een informele voorstellingsronde valt het op, dat zijn ambtsperiode in West Maas en Waal bijna parallel loopt aan die van mij als predikant. Het vierde seizoen in Westhoek is al weer aangebroken.

Daarna verschuift de focus naar de geschiedenis van het gebouwenbestand, het onderhoud ervan en de sluiting van kerken in achterliggende jaren. Kostersechtpaar Piet en Davien van Maurik maakt inzichtelijk wat er zoal bij hun werk komt kijken. Kerkrentmeester Wim Backer maakt duidelijk, dat beheer ook een zaak is van goed bij houden.

Bijzondere aandacht van de burgemeester gaat uit naar de sociale dimensie van het kerkenwerk. Het belang van goed contact tussen alle spelers in het veld wordt van beide zijden benadrukt. Diaken Herbert van Schaik en Lida de Vree memoreren met enige weemoed hoe tot enkele jaren geleden Cees Peters hierin een unieke brugfunctie vervuld heeft.



Vervolgens wordt de ontmoeting voortgezet in de kerk te Wamel. Rem en Coby van Maurik hebben beneden de tafel gedekt staan. Belegde broodjes worden door Herbert binnengebracht. Er wordt een zegen over de maaltijd gevraagd. Al spoedig wordt gesproken over hervatting van kerkelijk leven na maar liefst een half jaar in de wachtstand.

In hun 54 jaar durende loopbaan zegt het kostersechtpaar nog niet eerder zo iets te hebben meegemaakt. Op de vraag van de burgemeester hoe lang ze nog doorgaan, wordt hij al gauw gewaar dat 't hier om levenswerk gaat.

Verder informeert hij naar de deelname van ouderen en jongeren waar het gaat om bezoeken aan diensten in onze kerken.

Daarna golft het gesprek van kerkelijke gemeente weer richting burgerlijke gemeente. De burgemeester vertelt iets over de tijd als wethouder aan gene zijde van de rivier. Welis-

waar een volstrekt ander politiek klimaat, maar juist daar heeft hij oog leren krijgen voor wat een kerk in een samenleving kan betekenen. Er wordt met gebed afgesloten.



Het is al 13.30 uur op het moment dat we de kerk in Dreumel bewonderen. Koster George Goyer kan er helaas niet bij zijn. De burgemeester geeft aan hier niet eerder te zijn geweest. Het kleinschalig karakter doet hem denken aan de kerk te Boven-Leeuwen alwaar in augustus zijn burgerlijk huwelijk door oud-burgemeester Steenkamp voltrokken is.

Op het kerkplein te Dreumel spreken we nog over de mogelijkheid van het houden van bijeenkomsten onder open hemel. Juist aan de vooravond van een tweede ervaring hiermee. Dank is er aan alle genoemde mensen, maar in het bijzonder aan organisator Herbert van Schaik. Om 14.00 uur keren allen met een voldaan gevoel huiswaarts.

Geboren

Stan Loeffen

Hij is geboren op zondag 30 augustus 2020. Stan woont met zijn ouders aan de Bernhardstraat 16 te Boven-Leeuwen.

Op het geboortekaartje staat te lezen hoe zijn komst beleefd wordt: Als een wonder van leven, ben jij ons gegeven.

Als gemeente wensen wij Twan en Jessica

geluk en bovenal zegen bij de opvoeding van Stan.

Het ligt in het voornemen om Stan te dopen in de dienst op zondag 01-11-2020 in de kerk te Boven-Leeuwen.

Pastoraat in coronatijd

Nu de pandemie langer aanhoudt, is het van belang om elkaar op de hoogte te stellen over hoe het omzien naar elkaar in zijn werk gaat. Zowel rond Pasen als Pinksteren hebt u daarover een persoonlijk bezorgde kaart in uw brievenbus gevonden.

Menigeen heeft de telefoon gepakt om een gesprekje te hebben. Anderen hebben een afspraak gemaakt om ontmoeting te hebben. Samen wandelen kan daarin ook een moment zijn. Mail en app zijn ook wegen waarlangs er voortgaand contact is.

In deze voortgezette periode van 'gedwongen afstandelijkheid' is de hoop, dat de noodzakelijke voorzichtigheid u niet belemmert om contact met mij te zoeken. Dus: bel of mail gerust! U allen heel veel sterkte gewenst in dit best wel moeilijke jaar.

Ds. Edo Laseur

Nader Kennismaken

Annemarie en Hille Dantuma – van der Laan uit Herveld, de Bijlmerrinkade, gemeente Weesperkarspel, Diemen, Amerongen, Ooij, en... Dreumel.

Want het echtpaar Dantuma heeft, afzonderlijk van elkaar, in eerdere huwelijken, al in veel plaatsen gewoond voordat ze neerstreken in het Maas en Waalse Dreumel. Een stap waar ze allebei heel blij mee zijn.

Annemarie(70) en Hille (77) zijn beiden altijd trouwe kerkgangsters geweest. Het is in zekere zin ook het geloof dat hen bij elkaar bracht,

want ze hebben elkaar leren kennen via een christelijke datingsite: Samen Verder. Zelfs via dit bureau was het toch nog spannend of ze elkaar zouden ontmoeten. Want Hille zocht via het bureau contact met Annemarie, maar Annemarie was nog niet door het bureau geïnformeerd dat er een match was. Dus het was een verrassing toen de telefoon ging en Hille zich meldde voor een afspraak. Op de gekozen locatie, restaurant De Goeie Gooier in Blaricum ontmoetten zij elkaar. Om Annemarie te verrassen had Hille een boeketje blauwe anemonen bij zich. De klik was er meteen, maar hoe nu verder. "Toch raar", zegt Hille, "om op mijn leeftijd een bosje bloemen mee te nemen voor bij een onbekende op de eerste date".

Deze relatie was voor beiden niet de eerste. Hille is een keer gescheiden, zijn tweede vrouw overleden, zo ook de eerste man van Annemarie. Allebei hebben ze uit hun huwelijk elk vier kinderen. En bij het bezit van kinderen hoort veel lief, maar ook leed op zijn tijd. 'We hebben best wat meegemaakt', zegt Annemarie. Maar dat was geen belemmering, en van het een kwam het ander.

'We wilden toch een nieuwe start maken, iets van ons samen. Maar het was midden in de recessie, we hadden allebei een huis, er was ook nog het huis van mijn moeder, die net overleden was', vertelt Hille. Annemarie verhuurde haar huis en trok bij Hille in, locatie Amerongen. Zal je altijd zien dat de huizen opeens snel werden verkocht, een tijdelijke woonplaats werd gevonden in Ooij. 'Daar konden we op ons gemak nadenken over een definitieve stek, en dat werd Dreumel'. Een kavel in de Dorpstraat, met ruimte voor een woning en een tuin. Hille bedacht het huis in grote lijnen zelf, met als voornaamste uitgangspunt dat het leeftijdsbestendig moet zijn, 'want we willen nooit meer weg'. Een huis met ruimte, geen gedoe met rolstoelen die de

kozijnen beschadigen en rollators die niet over de drempel kunnen, daar hadden ze in hun vorige levens al ervaring mee opgedaan.

Voeger

Hille is altijd onderwijzer in het basisonderwijs geweest. Dat was hem met de paplepel ingegoten.

Want zijn vader was onderwijzer in Herveld. Bijzonder voor die tijd, ook zijn moeder zat in het onderwijs. En daar komt ook een link met Maas en Waal tevoorschijn: 'Want mijn moeder is een Wamelse, een De Weyert. Haar vader, opa De Weyert was brievenbesteller in Beneden-Leeuwen'. In het rampjaar 1926, met de grote overstroming, heeft de familie een week bovenaan de trap gezeten om aan het stijgende water te ontkomen'. 'Moeder is hier ook gedoopt, ik wil graag nog een keer hier in de archieven van de kerk snuffelen'.

1930. Vader Y. Dantuma werd onderwijzer in Herveld, later hoofd van de school, 'mijn moeder ging buiten Herveld aan de slag als onderwijzeres, dat was toch handiger dan wanneer ze allebei op dezelfde school les zouden geven. Niet iedereen vond het vanzelfsprekend dat vrouwen na hun huwelijk bleven werken en al helemaal niet in hetzelfde bedrijf'.

Annemarie op haar beurt heeft tot de geboorte van haar eerste zoon gewerkt, bij verschillende werkgevers, zoals bij Luycks, de Rabobank, Monarch, werken met de telex, facturen maken, de receptie bemannen. Bij Bela Meubelen deed ze de boekhouding. Annemarie heeft ook een beetje Friese roots, want 'mijn vader is afkomstig uit Makkum. Moeder kwam uit Weesperkarspel, dat nu bekend staat als De Bijlmer, toen nog een plattelandsgemeente'.

Zeven jaar geleden zijn Annemarie en Hille getrouwd, in de PKN-kerk in Diemen. En na de receptie een feestelijk afscheidsdiner in restaurant De Witte Bergen bij Eemnes.

'Toen we nog in Ooij woonden, kerkten we af en toe al in Maas en Waal, omdat we wisten dat we naar Dreumel gingen verhuizen. Vanaf 20 februari 2018 dus definitief hier. We zijn hier heel goed ontvangen. Er was het welkomsc comité Dreumel, met folders, wat er allemaal te doen is hier in het dorp. Ook kerkelijk was het thuis komen. Renée Peters zorgde ervoor dat we de zondagsbrief kregen'.



'Ik heb al eens meegedaan met liturgisch bloemschikken', zegt Annemarie, 'al eens meegewerkt aan een speciaal stuk dat twee jaar geleden met Pasen in de kerk stond. Nu in de coronatijd gebeurt er niet veel. Het is heel jammer dat alle activiteiten stil liggen, ook de 60+gespreksgroep, waaraan wij deelnemen, kan niet meer functioneren, dat missen we wel'. Ook het gelegenheidskoortje, als het weer van start gaat, kan weer op Annemarie rekenen. Daarnaast, dat is weer een heel ander chapter, mist Annemarie de contacten met haar jongste zoon Erwin, die na een mislukte operatie gehandicapt in het leven staat, en in een aangepaste woonvorm verblijft. Hoewel grotendeels zelfstandig, is Annemarie er altijd voor hem als dat nodig is. In huis mooie symbooltjes van hun relatie: een ornamentje bestaande uit drie bloemen

van glas: één geknikt roosje, symbool voor wat er moeilijk was in hun beider leven, en twee opgerichte roosjes die het geluk van hen samen verbeelden. Ook twee paaskaarsen hebben een plek in de kamer gekregen, waarvan één extra bijzonder: ‘de paaskaars 2018’ uit de kerk van Dreumel wilden we heel graag hebben als tastbaar blijk van ons home in de Dorpstraat’.

Addy de Meij

Diaconie

Van de diaconie:

U heeft allemaal gehoord hoe in Beiroet een verschrikkelijke explosie heeft plaatsgevonden die veel slachtoffers heeft gemaakt. Niet alleen hebben mensen het leven verloren en zijn meer dan 5.000 mensen gewond geraakt, ook zijn ruim 300.000 mensen plotseling dakloos geworden.

Daarnaast is er veel schade in de stad. Gebouwen zijn ingestort en overal ligt puin. De hele haven en de bijbehorende infrastructuur is vernietigd en ook ziekenhuizen zijn getroffen.

Deze ramp kwam bovenop andere problemen. Zo was er al hyperinflatie en voedselschaarste ontstaan door de corona-lockdowns. Dus Beiroet heeft heel veel hulp nodig om deze ramp te boven te komen. Daarom heeft onze diaconie ook 1000 euro gedoneerd. We ontvingen hiervoor een bedankje namens het Rode Kruis, één van de elf samenwerkende hulporganisaties ter plekke.

Hoewel het niet makkelijk is tijdens deze coronaperiode, proberen de goede doelen die door onze gemeente regelmatig worden gesteund, hun werk zo goed mogelijk voort te zetten. Zo kregen we meerdere mailtjes

van onze contactpersoon van de stichting Isai Ma(i)yam vanuit India. Daarin bedankte ze de diaconie voor de donaties en vertelde dat het verdelen van voedselpakketten al een poosje stilligt. Eerst omdat het van de politie niet meer mocht en later omdat ze problemen hebben met de geldstroom naar India. Het lijkt wel of alles geblokkeerd wordt. Maar zodra het weer kan, willen ze weer voedselpakketten gaan uitdelen, omdat nog steeds veel mensen door corona geen werk en geen inkomen hebben.

Helaas zijn ook alle projecten van Isai Ma(i)yam nog dicht, hoewel ze wel kleine activiteiten in de dorpen doen, zoals muzieklessen en Engelse lessen.

Het is wel gelukt om voor een aantal van hun jongeren, die klaar zijn met middelbare school, een vervolgstudie uit te zoeken en hen aan te melden. Deze studies gaan binnenkort wel van start, al zal het net als in Nederland, gedeeltelijk online zijn.

ZWO-project 2020: de Casey Troy Foundation

Ook van de Casey Troy foundation ontving de diaconie een update.

Dit jaar zijn er 8 kinderen geopereerd door de orthopeed in Douala. Deze kinderen hadden anders nooit kunnen lopen en zouden verstoten blijven. Een aantal kinderen is nog bezig met het revalidatie traject, een aantal krijgen thuis/ in het Casey's Home in Bomono hun revalidatie.

Elke operatie (inclusief revalidatie en aangepast schoeisel) kostte rond de 2500 euro.

Zoals u al eerder kon lezen heeft de Casey Troy Foundation tijdens de afgelopen coronaperiode met heel veel hulp in Bomono de mensen geholpen met zeep, watertanks en mondkapjes. Hun gezondheidsmedewerkers hebben de mensen instructie gegeven over

hoe te gebruiken.

De economische gevolgen zijn in Kameroen dramatisch. Zeker ook in Bomono waar veel vluchtelingen uit de South West terecht zijn gekomen. Er zijn heel veel gezinnen, maar ook veel alleenstaande kinderen. Velen van hen zijn fysiek of mentaal gehandicapt. Of ouders kunnen de zorg niet meer aan. Ze leven op straat. Vanuit het Casey Troy centrum in Bomono krijgen de kinderen af en toe eten. De plaatselijke partner wil deze kinderen en



jongeren helpen door ze in gezinnen onder te brengen, hen onderwijs te geven. Gezinnen in Bomono willen helpen, maar hebben zelf nauwelijks geld genoeg om eten te kopen en willen de kinderen wel helpen, maar hebben hierbij hulp nodig.

Op dit moment zoekt de Casey Troy Foundation samen met deze plaatselijke partner naar financiële middelen om de gezinnen te ondersteunen en een leerkracht aan te stellen.

Er wordt op dit moment door de Casey Troy Foundation een greenhouse (kas) gebouwd, waar vanuit het centrum in Bomono groenten, mais, cassave en fruit gekweekt zullen worden. Door de lange en intense regentijd (zelfs Douala, de hoofdstad, stond onder water) zal hij dit najaar pas operationeel zijn.

Ook schreef ik al eerder over het Malariaproject van deze stichting.

Door de grote aantallen vluchtelingen uit de South West, bleek dat er meer muskietennetten nodig waren. Met hulp uit Nederland

lukte het om dit unieke preventieproject toch uit te voeren. Vrouwen en kinderen krijgen indien nodig naast muskietennetten ook medicatie. En al was het een forse logistieke uitdaging door de slechte wegen en de regen, het is gelukt om de distributie van netten, medicatie en voorlichting in de afgelegen dorpen te krijgen. Maar ook voor het voortbestaan van dit project is geld nodig.

De Casey Troy Foundation is dit jaar ons ZWO-project. Eén dezer dagen valt weer de jaarlijkse envelop met informatie en acceptgirokaart van de ZWO bij u in de brievenbus. Hiermee vragen wij uw/jouw (jaarlijkse) bijdrage over te maken voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. De belangrijkste bron van inkomsten voor de ZWO is deze jaarlijkse financiële bijdrage.

Mogen wij ook in 2020 weer op uw bijdrage voor de ZWO rekenen? Namens de Casey Troy Foundation alvast hartelijk bedankt!

Hartelijke groet namens de diaconie,

Yvonne Stuiver

Inlia

“Help de Grieken alsjeblijft, en help deze mensen”

Leila uit Afghanistan zat zelf jarenlang in een Grieks opvangkamp. Inmiddels heeft ze een verblijfsvergunning voor Nederland. Vanuit de TussenVoorziening van INLIA in Eelde smeekt ze haar nieuwe landgenoten hun harten te openen voor de mensen uit het afgebrande Moria en de andere kampen.

Ze volgt de situatie in Griekenland op de voet, heeft veel contact met de mensen daar. En ze is bezorgd, diep bezorgd voor iedereen die ze er kent. Hoe lang kunnen ze het nog volhouden? Het gebrek aan voldoende water en eten, aan beschutting, sanitair, mogelijkheden om je te wassen, medicijnen. De onzekerheid, de

verwoestende onzekerheid, over je lot. Haar beste vriendin daar heeft te horen gekregen dat ze wéér langer moet wachten op het besluit over haar asielaanvraag. Ze zit er al vijf jaar. Ze zou deze week eindelijk uitsluitel krijgen. Het wordt op z'n vroegst januari 2021, is haar nu verteld. Zeker niet eerder. Een andere vriendin, met een baby van negen maanden, heeft corona. Ze denkt dat ze eraan dood zal gaan. Leila vertelt hoe ze haar vriendin moed in probeert te spreken. "Je bent moeder. Moeders moeten sterk zijn. Blijf bewegen, drink water, probeer te eten. Hou vol." De tranen springen in haar ogen als ze erover vertelt. Ze veegt ze ongeduldig weg. Er zijn nog meer mensen om over te vertellen.



De minderjarige jongen uit Afghanistan bijvoorbeeld, moederziel alleen. Al vijf jaar in het kamp. Hij is net achttien geworden. Dit voorjaar kreeg hij bericht: zijn aanvraag is gehonoreerd. Een vergunning, hoera! Maar door de coronamaatregelen heeft hij het papiertje nog steeds niet. Nu valt hij tussen wal en schip. Want wie asiel krijgt, moet het kamp verlaten. Maar dat mag nu niet, vanwege corona. En als het al mocht, kwam hij niet ver zonder de vergunning op zak. Ondertussen krijgt hij ook geen leefgeld meer in het kamp. Kampbewoners helpen hem. Ze delen hun

voedsel met hem, bieden hem een slaapplek. "En kerken brengen ook wel eten voor dit soort gevallen, ook voor de illegalen die onder de bomen slapen."

"Het ligt niet aan de Griekse overheid", zegt Leila, "Of aan de Griekse bevolking. Geef de Grieken niet de schuld. Er zitten zoveel mensen daar. Griekenland kan dat niet alleen aan. De rest van Europa moet hen helpen."

Zelf heeft ze, voordat ze in een kamp terecht kon, ook onder de bomen geslapen, met haar kinderen. Een soort van beschutting gebouwd van afval, dat ligt daar gelukkig langs de weg. Met drie kinderen: haar eigen dochter en zoon én nog een kind alleen dat ze onderweg tegen waren gekomen. Natuurlijk heeft ze zich over dat kind ontfermd. Kinderen laat je niet aan hun lot over, vindt Leila.

Een jonge weduwe, op de vlucht met twee kinderen. Op een illegale reis vol gevaar en ontberingen. Maar wie ze onderweg tegenkomt, helpt ze. Het kind in Griekenland. De Somalische man die ze hoog in de bergen in Turkije tegen kwam en die niet meer door de sneeuw kon. Ze hebben hem geduwd. 37 uur lang. Want mensen in nood help je. Toch?

Hartelijke groet,

Helmer Roelofs

Cantorij

Dirigent gezocht

Na het plotselinge overlijden van onze dirigent, Lex Bogaers, willen wij als cantorij toch verder gaan en zijn op zoek naar een nieuwe dirigent. Hieronder leest u onze oproep voor een dirigent/muzikaal begeleider:

De cantorij van onze kerk, is een enthousiast koor van 14 leden. De leden zijn over het algemeen wat ouder, maar voelen zich allemaal verbonden door de muziek. Wij repeteren om de 14 dagen op woensdag, in de even weken van 19.00 – 21.15 uur in de kerk in Wamel. Wij treden vooral op tijdens bijzondere vieringen in onze kerk. Daardoor zingen wij voornamelijk kerkelijke liederen, vaak ingegeven door het kerkelijk jaar. Af en toe ook een ander lied dat over het leven gaat, we schuwen het eigentijdse, maar ook klassieke koorrepertoire niet. Een en ander uiteraard binnen onze zangers capaciteit. Het is belangrijk dat onze toehoorders zich kunnen herkennen in wat we ten gehore brengen.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een enthousiaste (amateur) dirigent/muzikaal begeleider die ons kan inspireren en stimuleren om met plezier muziek te maken. Je weet daarbij de balans tussen ambitie en gezelligheid te vinden. Wij vinden het belangrijk dat je in ieder geval onze kerkelijke identiteit respecteert. Je hebt een brede kennis van het kerkelijke repertoire, bent op de hoogte van eigentijdse muziek, maar ook van het klassieke koorrepertoire.

Wat bieden wij?

Wij bieden een enthousiast, gezellig koor dat samen met de dirigent het zingen tijdens bijzondere vieringen wil aanvullen.

Voor meer informatie kunt u, kun je contact opnemen met Renée Peters, reenebraakhekke@planet.nl tel.: 0620594352 Zoekt u/jij met ons mee?

Ook al repeteren we op dit moment niet, we komen wel af en toe bij elkaar om elkaar even weer te zien en te spreken en met elkaar te bespreken hoe we toch iets kunnen betekenen in muzikale zin tijdens de kerkdiensten. Bijvoorbeeld dat andere cantorijleden tijdens

de viering de liederen zingen, die nu vaak door Anneke en Rem worden gezongen.

Want dat we graag willen zingen is een feit!

Renée Peters

Gebed

God, ik zou eens....

God, ik zou eens met U willen praten,
Uw aangezicht eens willen zien.

Ik zoek naar U in alle straten,
Wij ontmoeten daar elkaar misschien.

Ik zoek Uw foto in de kranten,
De tv heeft U nog nooit vertoond.

Ik zoek U onder vrienden en verwanten,
Laat me zien in welke flat U woont.

God, ik wou dat U telefoon had,
Of een bus om brieven in te doen.

Ik wou dat ik eens naast Uw zoon zat,
Of bij U thuis zoals vrienden dat doen.

Ik wou dat ik U kon begroeten,
Dat Uw naam op de voordeur stond.

Dat ik U vanavond ergens kon ontmoeten,
Ik wou dat ik U eindelijk eens vond.

God, ik wou Uw stem eens willen horen,
Ik zou bij U aan tafel willen gaan,

En dat U bij onze burens was geboren,
Dat ik zomaar op visite zou kunnen gaan.

Als ik U maar eens één hand kon geven,
Als wij aten van hetzelfde brood.

God, wij zouden samen heel gelukkig leven,
God, ik wacht op U tot aan mijn dood.

Monky

Kindernevendienst

Hallo lieve kinderen,

Nog een paar weken en dan vertrek ik naar Zweden. Jarfalla om precies te zijn, dat ligt linksboven Stockholm. Het is ongeveer hier

1600 kilometer vandaan.

Daar ga ik werken als mobiele toren kraanmachinist. Dan zit ik wel 20 meter boven de grond in de cabine om de hijskraan te bedienen.



Ik wil jullie heel graag bedanken voor de fijne tijd die we samen hebben gehad. We hebben toch een paar hele leuke dingen kunnen maken. Met allerlei mooie materialen als hout en ijzer. Ik ben heel erg dankbaar dat jullie mij altijd zo goed hebben geholpen met alles in elkaar zetten. Vol enthousiasme en plezier; het is jammer dat de corona er is anders hadden we nog veel meer kunnen bouwen.

Voor in de toekomst wens ik jullie heel veel succes en plezier. Dat jullie nog heel veel mooie dingen mogen maken bij de kindernevendienst en zo heel dicht bij God kunnen zijn. Ik ga jullie missen.

Groetjes Maikel

Hoi allemaal,

Hè, eindelijk zijn we weer begonnen met de kerkdiensten en dus ook met de kindernevendienst.

Voor de vakantie hadden we al een keer een buitendienst en ook na de vakantie zijn we begonnen met een buitendienst. Het was leuk om jullie weer te zien. Hoe vonden jullie het

om nu eens alleen met de kinderen in die grote, lege kerk te zitten?

Tijdens de startzondag hebben jullie het bij de kindernevendienst gehad over “vergeven”. En als we wel “hartelijk gefeliciteerd” zeggen, waarom dan ook niet “hartelijk vergeven” (vergeven vanuit je hart!)? En wat een mooie harten hadden jullie getimmerd (spijkers op een houten plank in de vorm van een hart) en versierd met verschillende gekleurde draadjes. Jullie hebben ook nog eens heel goed samengewerkt aan 2 harten, die we mooi in de kindernevendienst-ruimten kunnen ophangen.

En nu zijn de kerkdiensten weer gewoon binnen. Nou ja...gewoon...vanwege corona mogen er nog steeds maar een paar mensen in de kerk, dus daarom gaan jullie niet eerst de kerk in, maar meteen naar de kindernevendienst-ruimte. Daardoor hebben we wel extra veel tijd om naar een verhaal te luisteren en een spel te doen of te knutselen. Dat is ook wel weer gezellig, toch!!

En gelukkig kan ik nu weer zeggen: tot ziens bij de kindernevendienst.

Groetjes namens de leiding,

Yvonne

Kerkzijn

Elkaar ontmoeten

Voorlopig zit koffiedrinken na afloop van de kerkdienst er niet in, maar het elkaar ontmoeten wordt wel gemist.

Nu loop ik, Renée Peters, al langer rond met het idee om elkaar door de week in kleine groepjes (hooguit 6 personen) te ontmoeten. Dat kan bijv. door samen te koken en te eten, maar ook thee/ koffie drinken met een klein groepje. Of een eind te gaan wandelen. Mijn idee is om dan de gemeenteleden die mee

willen doen 'door elkaar te husselen', zodat bijv. gemeenteleden uit Dreumel, gemeenteleden uit Boven Leeuwen ontmoeten. In de hoop dat in deze kleine clubjes mooie gesprekken ontstaan over de dingen van het leven. Het hoeven geen vaste clubjes te worden.

Inmiddels heeft Annemarie Dantuma aangeboden samen met mij dit idee verder uit te werken. Reacties mogen naar Renée Peters, reneebraakhekke@planet.nl tel.: 06-20594352

Jannie Jagtenberg wil de creatieve ochtenden op woensdagmorgen weer op gaan starten. U kunt zich bij haar opgeven 0487-562194. Melden zich meer dan 6 personen voor deze ochtenden, dan zal de groep opgedeeld worden.



Hoe gaat het met u, met jou?

We leven op dit moment in een vreemde tijd. Er zijn allerlei maatregelen genomen om het Covid-19 virus onder controle te krijgen. Inmiddels duren die maatregelen al ruim een half jaar.

Wat doet dit met u, met jou? Hoe houd u/jij hoop in deze bizarre tijd?

De vraag van de redactie van het kerkblad is of u uw, of jij jouw gedachten hierover met ons wilt delen in het kerkblad. Wie weet brengen

we elkaar nog op mooie, hoopvolle gedachten. U, jij mag een reactie sturen naar de redactie van het kerkblad: redactie@pg-westmaasenaar.nl

Renée Peters

Gespreksgroepen

Voorlopig zijn er geen bijeenkomsten van onze gespreksgroepen. We houden u op de hoogte zodra ze weer opgestart worden.

Ank IJzerman

Ouderenmiddag

Er zijn in februari van dit jaar stappen gezet voor een ouderenmiddag op 4 november. Er was iemand vastgelegd om op te treden en de zaal was gereserveerd. Maar corona heeft alles veranderd. Het is niet meer verantwoord om dit te doen. Het gevaar voor besmetting is te groot. De voorbereidingscommissie heeft daarom besloten om de ouderenmiddag af te gelasten. We vinden het erg jammer het was altijd heel gezellig en iedereen kon weer eens bijpraten met een natje en droogje. Laten we hopen dat het volgend jaar weer kan.

Namens de organisatie,

Herbert van Schaik

DuurzSAAM

9 oktober: Dag van de Duurzaamheid

Op oktober is het de 'Dag van de Duurzaamheid', een jaarlijks terugkomend evenement, dat door Urgenda is geïnitieerd.

Met de Dag van de Duurzaamheid wilde

Urgenda Nederlanders duidelijk maken hoeveel goede duurzame initiatieven er al zijn en dat al die initiatieven samen een krachtige duurzaamheidsbeweging vormen, waarbij iedereen kan aanhaken. Duurzaamheid is niet moeilijk of ver weg, maar er zijn al vele duurzaamheidsactiviteiten en iedereen kan meedoen. Op deze dag wil men een krachtig signaal afgeven dat duurzaamheid urgent en noodzakelijk is.

Urgenda organiseerde tien jaar lang de Dag van de Duurzaamheid. In 2018 werd elke dag uitgeroepen tot de Dag van de Duurzaamheid. De coöperatie Leren voor Morgen heeft het stokje van Urgenda overgenomen en organiseert vanaf 2019 de Dag van de Duurzaamheid voor het onderwijs. Op het moment van schrijven (5 oktober) staan 310 activiteiten vermeld op de website van de dag van de duurzaamheid voor het onderwijs; openbare activiteiten, maar ook besloten activiteiten.

DAG VAN DE DUURZAAMHEID ONDERWIJS

Maar duurzaamheid is natuurlijk niet alleen belangrijk voor scholen, maar voor ons allemaal. We zien de gevolgen van ons menselijk exploiteren van de aarde om ons heen: droogte in Nederland, enorme bosbranden, extreme overstromingen, ...

Laten we zorgvuldig, duurzaam omgaan met het enige plekje in ons heelal waar wij (nog) kunnen leven. We kunnen nergens anders heen.

Bert Wolters, (thema)diaken duurzaamheid
PG Elst

DUURZSAAMheidstip:

Behandel de aarde en de natuur met respect. Zij kunnen wel zonder ons, wij niet zonder hen.

Reacties en eigen tips graag naar woltersbw@gmail.com

**Bert Wolters, (thema)diaken
duurzaamheid PG Elst**

Puzzel

Oplossingen puzzel vorig kerkblad

- 1 Griffier
- 2 Vlinderdas
- 3 Goedertieren
- 4 overlevingspakket
- 5 Onvoldoende
- 6 Slagersmes
- 7 Ongehoord
- 8 Lidwoord
- 9 Rugslag
- 10 Mollig
- 11 Ernst
- 12 Dienstuitoefening
- 13 Doornen
- 14 Draaidag
- 15 Weekeinde
- 16 Enggeestig
- 17 Eerbetoon
- 18 Kruiser
- 19 Nihil
- 20 Angst
- 21 Misdaad
- 22 Voorbode
- 23 Oeverloos
- 24 Overgooier
- 25 Ogenpotlood
- 26 Nooddrantsoen

Herfstknutsels.

Spinnenweb van kastanjes

Prik zes of acht satéstokjes of cocktailprikkers in een kastanje. Als je de stokjes er niet makkelijk in krijgt, kun je eerst voorzichtig een gaatje maken met een mes en daarna de prikker erin stoppen. Misschien dat je vader of je moeder je daarbij kan helpen.

Vervolgens maak je een draadje vast, het knoopje doe je aan de achterkant. Daarna weef je de wol tussen de satéprikkers door. Bij ieder stokje draai je een rondje om het stokje heen, dan krijg je een mooi web.

Een spinnenweb wordt extra leuk met een spin erin. De spin maak je aan elkaar door beide kastanjes op de uiteinden van een klein stukje satéprikker te prikken. Vervolgens knip je een pijpenrager in acht stukjes. Die stop je als pootjes in de kastanje. Met oogjes is de spin helemaal af. Met naaigaren kun je de spin vervolgens in het web vastmaken.



Blaadjes kleuren

En als je meer van schilderen houdt: Buiten mooie gave boomblaadjes zoeken, drogen tussen krantenpapier. De blaadjes tussen het papier leggen en een stapel dikke boeken erbovenop, dan worden de blaadjes mooi plat. Het duurt een paar dagen voor de blaadjes droog zijn, en je mag tussendoor niet stiekem kijken of het al klaar is, want de blaadjes zijn

kwetsbaar.

Als ze droog zijn, kun je er (voorzichtig!) op schilderen of tekenen.



Op deze site vindt je nog veel meer herfstknutselideeën.

<https://www.leukmetkids.nl/herfst-knutsels-samen-knutselen-als-het-buiten-kouder-wordt/>.





Gemeenteberichten

Contactpersonen

Appeltern:

Mevr. R. van Eck, tel: 0487-507636, appeltern@pg-westmaassenwaal.nl

Altforst:

Mevr. R. van Bennekom, tel: 0487-541579, altforst@pg-westmaassenwaal.nl

Maasbommel:

Mevr. D. Wijgerse, tel: 0487-561595, maasbommel@pg-westmaassenwaal.nl

Alphen:

Fam. Fredrik, tel: 0487-561437, alphen@pg-westmaassenwaal.nl

Dreumel:

Mevr. D. van Bommel, tel: 0487-561309, dreumel@pg-westmaassenwaal.nl

Wamel:

Mevr. A. Miedema, tel: 0487-502644, wamel@pg-westmaassenwaal.nl

Beneden Leeuwen:

Fam. Fredrik, tel: 0487-561437, benedenleeuwen@pg-westmaassenwaal.nl

Boven Leeuwen:

mevr. D. van Maurik, tel: 0487-592110, bovenleeuwen@pg-westmaassenwaal.nl

Mutaties in het ledenbestand

Predikant

Ds. E.G.H. Laseur
 Ds. Penningsstraat 2
 6659 AZ Wamel
 t: 06-58815820
 predikant@pg-westmaasenwaal.nl

Voorzitter Kerkenraad

Ds. E.G.H. Laseur
 Ds. Penningsstraat 2
 6659 AZ Wamel
 t: 06-58815820
 voorzitter@pg-westmaasenwaal.nl

Scriba

Mw. J.A. IJzerman-Hess
 Kooimolenweg 5
 6621 LA Dreumel
 t: 0487-570946
 scriba@pg-westmaasenwaal.nl

College van Diakenen

Mw. L. de Vree-Stam
 Hogeweg 2
 6659 AJ Wamel
 t: 0487-501366
 diaconie@pg-westmaasenwaal.nl
 IBANnr.: NL96RAB00373736029

College van Kerkrentmeesters

Dhr. W.R.M. Backer
 Hofstraat 1
 6658 AX Beneden-Leeuwen
 t: 0487-593143
 kerkrentmeesters@pg-westmaasenwaal.nl
 IBANnr.: NL04INGB0000950742
 Kamer van Koophandel nummer 76352641

Postadres

Protestantse Gemeente te West Maas en Waal
 Postbus 6
 6659 ZG Wamel
 www.pg-westmaasenwaal.nl



Ds. E.G.H. Laseur

Kerkgebouwen

Boven-Leeuwen

Waalbandijk 19
Koster
 Dhr. P. van Maurik
 Molenstraat 35
 6657 BT Boven-Leeuwen
 0487-592110
 koster.boven-leeuwen@pg-westmaasenwaal.nl

Wamel

Dorpsstraat 73
Koster
 Dhr. en Mevr. van Maurik - v.d. Schie
 Ds. Penningsstraat 4
 6659 AZ Wamel
 0487-501781
 koster.wamel@pg-westmaasenwaal.nl

Dreumel

Kerkpad 2
Koster
 Dhr. G. Goyer
 Hogeweg 9
 6621 BM Dreumel
 0487-572166
 koster.dreumel@pg-westmaasenwaal.nl