

Gemeenteklanken

Kerkblad van de Protestantse Gemeente West Maas en Waal



PSALM
WELKOM
VERS
418 1 3



jaargang 04
Mei/Juni 2020

Inhoud	2
Kerkdiensten	2
Extra collecten	3
Vanuit de Kerkenraad	4
Dominee van de Penningsstraat	5
Nader kennismaken	8
Diaconie	9
Puzzel	11
Diaconie Inlia	12
Kerkrentmeesters	12
Kindernevendienst	13
Cantorij	14
30/40 kring	15
Zestigskring	15
DuurzSaam	15
Pinksterknutsel	16
Rebuskraker	17
Gemeenteberichten	18
Contactpersonen	18
Mutaties	19
Contactgegevens	20

Kerkdiensten

In navolging van de berichtgeving van de overheid heeft de kerkenraad besloten dat alle kerkdiensten t/m 1 juni afgelast worden. Nu er voorlopig geen kerkdiensten worden gehouden willen we u/jou in ieder geval wekelijks voorzien van een samenvatting van een preek. U vindt het document op de site van onze kerk, onder het kopje Downloads en dan 'Zondagsbrief'.

Als u daar behoefte aan heeft kunt u altijd contact op nemen met ds. Laseur voor een onderhoud. Of met één van onze contactpersonen,

Extra collecten:

- Zondag 17 mei** Onderhoud orgels
- Zondg 24 mei** ZWO
- Donderdag 20 mei** Hemelvaart - collecte gedeeld
- Zondag 31 mei** KIA pinksterzending
- Zondag 7 juni** Kledingbank
- Zondag 14 juni** Protestantse kerk dorpskerken
- Zondag 21 juni** KIA werelddiaconaat



COLOFON

Gemeenteklanken is het kerkblad van de Protestantse Gemeente West Maas en Waal.

4de jaargang nr.4

Mei/Juni 2020

Verschijnt

10x per jaar

Abonnement

15,- euro per jaar

Bankrekeningnummer:

IBAN nr: NL72RAB00373718225

Ten name van: CvK West Maas en Waal

Onder vermelding van: Kerkblad

Eindredactie

PR & Communicatie

Postbus 6

6659 ZG Wamel

Tel. 0487 570946

redactie@pg-westmaassenwaal.nl

Drukwerk

Communicatie Partners

Koningsschot 37

3905 PR Veenendaal

www.communicatiepartners.nl

info@communicatiepartners.nl

Bezorging kerkblad

Tel. 0487-570946

b.g.g. 0487-501781

Volgende kopijdatum

12 juni 2020

17 juli 2020

Verschijningsdata

19 juni 2020

24 juli 2020

Zal er ooit...

*Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen,
levenslang gebroken zijn?*

*Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn,
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?*

*Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt,
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.*

*Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die lacht.*

*Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is,
zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is.*

*Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is,
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.*

Lied 462 Liedboek**Vanuit de Kerkenraad**

Geen kerkdiensten geen gespreksgroepen, maar op de achtergrond gaat het werk in alle rust door.

Zoals het verzorgen van het kerkblad. Als u zich daarvoor aangemeld heeft, krijgt u iedere week de zondagsbrief via de mail toegestuurd. We zijn op die manier toch een beetje met elkaar verbonden, door de preek van ds. Laseur en de liturgie die daarbij gestuurd wordt.

Iedere woensdag om 19:00 uur worden nog steeds de klokken van heel veel kerken in het hele land geluid, als teken van troost en hoop. Wederom dank aan de koster van onze kerken die aan deze oproep gehoor hebben gegeven, ook de klok van 'onze' kerk in Appelttern wordt ook iedere woensdag geluid.



Bij 'oudere' gemeenteleden worden weer tekeningen bezorgd, die gemaakt zijn door de kinderen van de kindernevendienst, zodat men weet dat er aan hen wordt gedacht.

In overleg met de overheid hebben de gezamenlijke kerken besloten om gemeenten te vragen om in de maand juni alvast samen te komen met 30 mensen. Een protocol voor hoe om te gaan met kerk-zijn in een anderhalve

meter setting stelt de Protestantse Kerk in de week van 11 mei 2020 beschikbaar.

In dit protocol worden richtlijnen gegeven voor routes in en naar het kerkgebouw, hygiëne, uitnodigingsbeleid, indeling stoelen, zingen etc. Het is aan de kerkenraad om dit protocol om te zetten naar een beleid voor onze gemeente.

Uiteraard blijven de adviezen van de overheid te allen tijde leidend. Mochten deze wijzigen, dan kan dit advies komen te vervallen.

Heel veel sterkte en Gods zegen voor de komende tijd en mocht u hulp nodig hebben, wat betreft boodschappen doen of als wij iets anders voor u kunnen betekenen neemt u dan contact op met één van de contactpersonen of met één van de kerkenraadsleden.

Ik wil onderstaand lied, wat zo past in deze tijd, graag met u delen.

‘Ik ben nimmer alleen want Hij is nabij,
Bij zonneshijns of duistere nacht.

Ik rust in Zijn trouw en zie naar omhoog,
Waar het hemels geluk mij wacht.

Ik ben nimmer alleen, nimmer alleen.

Hij vat mijn hand, ik ben nimmer, nee nimmer
alleen.’

Ank IJzerman-Hess, scriba

Dominee van de Penningsstraat!

Noodlanding

Erwin Barnes is 19 jaar op het moment dat hij zich eind 1944 bij de Engelse luchtmacht meldt. Op 7 maart 1945 neemt hij met zijn eenheid deel aan de luchtaanval op Hamburg. Reeds aan het begin wordt zijn toestel geraakt door Duits luchtafweergeschut. Drie van de

vier motoren vliegen in brand.

Met kunst en vliegwerk lukt het de jonge piloot om ergens op de Noordzee in het aardedonker een noodlanding te maken. Zonder dat het toestel in stukken breekt. Bij laagtij komt het terecht op een soort zandbank in de monding van de rivier de Weser. So far so good. Tot ‘t ‘s morgens vloed wordt.

Wassende water

Het water stijgt. Dat wat er nog van het toestel over is, loopt vol. Inmiddels heeft een Duitse reddingsboot alles op radar gevolgd. Niets wordt nagelaten om de Brit uit benauwde omstandigheden te redden. Hij echter gaat liever met opgeheven hoofd ten onder dan mee te maken door Duitsers gered te zijn.

Met de dood voor ogen gaat hij toch overstag. Uiteindelijk geeft hij zich aan helpende handen gewonnen. Twee maanden later is de oorlog voorbij. Barnes keert terug naar Engeland. Als ‘t hem niet gelukt zou zijn om zijn afkeer van de vijand te overwinnen, had hij ‘t zeker niet meer kunnen navertellen.

Gedenk uw bevrijder

Na de oorlog moet Barnes vaker terugdenken aan zijn vijandige houding tegenover zijn redders. Dit besef laat hem niet met rust. Het vormt voor hem aanleiding om in 2005 terug te keren naar Bremerhaven. Bij de daar voor hem onbekende reddingsbrigade vraagt hij vergeving voor z'n houding van toen.

Dit jaar gedenken we 75 jaar bevrijding. NPO wijdt er dagelijks een bevrijdingsjournaal aan. Nog tot vlak vóór de bevrijding vonden in onze streek schermutselingen met de vijand plaats. Sommige mensen hebben hiervan nog levendige beelden op het netvlies van hun (oorlogs)herinnering staan.

De vrede getekend

Ergens zou ook de bijbel als een soort van

‘bevrijdingsjournaal’ beschouwd kunnen worden. Daarin wil God laten horen en zien, dat wij ‘redding’ nodig hebben. Ook op die boodschap reageren mensen aanvankelijk niet blij maar veeleer vijandig. Totdat God in Jezus blijvend de reddende hand toesteekt.

Pasen is de ‘bevrijdingsdag’ waarop God met ‘Hotel de Wereld’ de vrede tussen Hem en ons voorgoed getekend heeft. Geloven betekent daarom vooral: gedenk uw Bevrijder! En Pinksteren is: wereldwijd in de kracht van die Geest leven! Met als vrucht een vrede, die het menselijk verstand te boven gaat.

Vrijheid

De dagen werpen lange schaduwen vooruit de weken rijgen zich aaneen uren, dagen, maanden stromend in het ritme van de tijd.

Velen die denken vrij te zijn zijn momenteel gevangen opgesloten in het huis van onmacht en overmacht.

Wat betekent bevrijdingsdag gevangen in jezelf in het donker van deze tijd op zoek naar beleving van vrijheid.

Alles kan van een mens worden afgenomen maar wie van diepste angst bevrijd is zal alleen al door zijn of haar nabijheid anderen voorgaan op weg naar vrijheid.

Herdenken en vieren

Recent deed een rabbijn een tot nadenken stemmende uitspraak: ‘We kunnen pas echt in vrijheid met de ander leven, als we weten door God bevrijd te zijn van onszelf. Dan is er ruimte om vanuit vergeving te leven en de naaste lief te hebben.’

Herdenken en vieren is bedoeld als een geza-

menlijke activiteit. Hele draaiboeken stonden daarvoor op de rol. Het liep volledig anders. Programmeringen werden afgelast of zwaar aangepast. In kerk en wereld weten we daarover mee te praten.

Eerst hebben we gezien hoe Jezus op de weg van de Stille Week groeide. Van ‘niet mijn wil’ naar ‘die van U’: dáár gaat het om! Vanuit die innerlijke ruimte is de kracht van de liefde rode draad gebleven. Zowel bij kruisiging als na de opstanding.

In de Goede Week werd viering van het Heilig Avondmaal node gemist. En niet te vergeten de vocale bijdrage van de zijde der cantorij tijdens de jaarlijkse paascyclus. Dagelijkse toezending van een bijbeltekst was een poging tot voorbereiding.

Immers Pasen blijft vooral ook feest van de hoop die doet leven. Juist ook in tijden van het coronavirus. Jongeren uit ons midden hebben hieraan uitdrukking gegeven door een drietal filmpjes op de site van onze kerk. We zijn blij met hun bijdragen.

In maart zijn er door kinderen van de nevendienst tekeningen gemaakt. Als groet en teken van meeleven met ouderen die plots helemaal geen bezoek meer mochten ontvangen. Het heeft voor menigeen mogen werken als een knipoog van Boven.

Vanuit de pastorie is er een gerichte kaartenactie gevoerd. Dit duidelijk met als doel om alle ontvangers een hart onder de riem te steken. Met daarbij een uitnodiging om persoonlijk contact op te nemen, als er behoefte is aan een (telefoon)gesprek.

Op het moment dat Gemeenteklanken verschijnt, is herdenking van de gevallen

en viering van de bevrijding al weer achter de rug. En 75 jaar later is er een nieuw hoofdstuk aan toegevoegd: Nederlandse patiënten op IC-afdelingen in Duitsland!

Voorlopig ontmoeten we elkaar via de zondagsbrief met filmpje en volledig uitgewerkte liturgie. Op zondag is de kerk in Wamel open om een lichtje op te steken. Tegenwoordigheid van Geest willen we graag ook op deze manieren laten blijken.

Elke gemeente zoekt in tijden als deze naar eigen wegen om met elkaar verbonden te blijven. Om de kans op 'woestijnervaring' zo klein mogelijk te houden. Het gemis van zondagse vieringen als 'manna voor de week' is een aparte gewaarwording.

In de leerschool van het leven is een wereldwijde pandemie een les, waarop we als mens niet zijn voorbereid. Daarom u allemaal kracht van Boven toegewent. Levend aan de vooravond van het Pinksterfeest: geboorteuur van de gemeente van Christus.

We kijken uit naar een kans op hervatting hiervan in aangepaste vorm. Ook weer voorbij de eigen voordeur...

ds. Edo Laseur

In memoriam

Helena Noort

Op donderdag 26 maart 2020 is zij heengegaan in de leeftijd van 93 jaar.

Een aantal jaren zorgde zij voor haar vorig jaar overleden broer Jan.

Toen dit na een val niet meer kon, kwam ze enige jaren geleden naar Maasbommel. Daar ging ze wonen bij de kinderen van haar zus

Greta de Boer-Noort.

Een half jaar geleden verslechterde haar gezondheid dermate, dat opname in zorgcentrum Sint-Elizabeth te Beneden-Leeuwen noodzakelijk werd.

Geloof kwam bij haar met name naar voren in de behoefte om samen Heilig Avondmaal te vieren.

De begrafenis vond in besloten kring te Maasbommel plaats.

Moge de troostvolle nabijheid van de Allerehoogste in het bijzonder zijn met haar zus, die haar node missen zal.

Cornelia Anna Wilhelmina (Zus) van Toorn-Goyer

Op vrijdag 27 maart 2020 is zij heengegaan in de gezegende leeftijd van 98 jaar.

In haar gedenken we een zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en oma Zus, die op een stralende lentedag aan haar eeuwig leven begon...

Haar leven werd gekenmerkt door liefde voor man en kinderen, haar ouders en broers.

Sinds 2008 was zij weduwe van Mijnis van Toorn.

Geloof kwam bij haar naar voren in deze levenshouding: 'Niet klagen, maar dragen en bidden om kracht!'

Helaas doofde in de loop der jaren de lamp van haar geest. Zij werd met warme aandacht omringd in zorgcentrum Sint-Barbara te Dreumel.

De afscheidsplechtigheid in kleine kring vond op dinsdag 31 maart 2020 plaats op basis van Psalm 23 en de liederen 'Wat de toekomst brengen moge' en 'Ga met God en Hij zal met je zijn'.

Zij werd naast haar man aan de schoot der aarde toevertrouwd bij de kerk in Dreumel.

Moge de nagedachtenis van Zus tot zegen zijn!

Ds. Edo Laseur

Nader Kennismaken

Nienke Huttinga uit Altforst

Uit Altforst. Want daar woont ze nu een aantal maanden, samen met haar Arend, Ezra (3) en Amelle (1)

Oorspronkelijk komen Nienke en Arend van de Veluwe. Voordat ze naar Altforst verhuisden waren ze ingezetenen van de gemeente Veenendaal. En al jarenlang dromend om een Bed & Breakfast te beginnen. Dat gaat er nu ook van komen, maar niet meteen. Want er moet nog wel het een en ander gebeuren aan de oude T-Boerderij waarin ze nu zijn betrokken. Om te beginnen is er een muur en een poort gemaakt, zodat de kinderen veilig op het erf kunnen spelen. Voor de rest is veel nog in oorspronkelijke, lees flink verouderde staat, dus er valt nog genoeg te doen! Binnenkort, als de glasvezel is aangelegd, is er wifi en telefoon, ook al weer zo'n mijlpaal. De Bed & Breakfast is dus nog steeds toekomstmuziek. Maar er zijn wel concrete plannen. 'We gaan uit van vijf kamers, die we hiervoor reserveren en opknappen. We denken aan een soort van restaurantje, theetuin, kopje koffie met iets lekkers erbij, producten uit de eigen moestuin. Nu al is het fantastisch om eitjes te hebben van de rondscharrelende kippen. We willen hier gewoon altijd blijven wonen, onze kinderen hier groot zien worden. Ook fijn dat er een schooltje in Altforst is, duimen dat het blijft bestaan!'

Ondertussen is Nienke twee/drie dagen werkzaam in het ziekenhuis van Ede als recovery-verpleegkundige, Arend heeft een aannemersbedrijf in Veenendaal. De kinderen zouden een paar dagen van de week hun tijd in de crèche doorbrengen, maar dat zit er in deze coronaperiode even niet in.

'Onze kerkelijk achtergrond is Christelijk Gereformeerd, aan de overkant van de Waal

zijn veel protestantse richtingen. In Maas en Waal is dat er maar een, en dat maakt de keus eenvoudig' lacht Nienke. 'Wij voelden ons helemaal welkom in de kerk, zoals het hieraan toe gaat, de ontspannen sfeer, dat past bij ons. Ook in Altforst zijn ze blij met de nieuwelingen, een jong gezin is sowieso welkom, maar ook prettig dat er weer bewoners zijn in de boerderij die al jaren leeg stond. Het is zo'n gezellig dorp, echt leuk, iedereen is blij dat we er zijn'.

Hobby's? 'Er is hier dus altijd wel iets te doen. We zijn veel buiten bezig, Arend in de schuur, ik in de tuin, de was moet gedaan, ik doe de boekhouding van de zaak, klussen en integreren. Toch is het relaxed, vooral in deze tijd, het is overal rustig en ook stil'.



'Ik hoop dat we een mooie tijd hebben hier. Voordat we de stap namen om te gaan verhuizen, was er wel zo'n punt in je leven, dat je gaat nadenken. Ga ik het hierbij houden, of is er nog meer. Is dit het voor de rest van ons leven? Ik wil ook iets betekenen, maar wat. En waar. Het ging opeens snel toen deze boerderij in beeld kwam, voor we het wisten waren we verhuisd en ons huis in Veenendaal verkocht. We willen allebei maatschappelijk iets betekenen, dat hoeft niet al te zwaarwichtig te zijn, kijk maar naar Arend, die al actief is in verschillende verenigingen. Het is hier een levendig dorp, al is nu alles even stilgevallen, er is genoeg te doen. In de kerk was

ik betrokken bij de kaartenactie om oudere thuisblijvers in deze tijd van corona een hart onder de riem te steken met een kaartje van de kerk. Deze kaarten werden getekend door de kinderen van de kindernevendienst, en de verzending werd gecoördineerd door Yvonne Stuiver. Zo rol je er vanzelf in, en ik doe het graag.'

In deze tijd wordt de kerkgang wel gemist. Speciaal door zoon Ezra, die heeft zo zijn eigen motief dat je niet direct als godvrezend zou willen categoriseren, maar kennelijk wel stimulerend: want daar krijg je altijd lekkere koekjes!

Addy de Meij

Diaconie

De stichting Isai Ma(i)yam.

In januari hebben we een donatie gedaan aan het nieuwe doel dat we de komende tijd als gemeente zullen steunen: de stichting Isai Ma(i)yam. Ik schreef al eerder, dat deze stichting in Pondicherry, India zo'n veertig kinderen opvangt in de leeftijd van 5 tot 18 jaar. Stichting Isai Ma(i)yam wil de leefomstandigheden van deze kinderen en jongeren drastisch verbeteren.

Isai Ma(i)yam betekent 'Centrum voor muziek'. Met muziek, zang, dans en (illustratieve) kunst helpt Isai Ma(i)yam deze kinderen weer plezier in hun leven te geven en hun eigenwaarde en zelfvertrouwen te vergroten.

Nu de hele wereld in de ban is van het coronavirus heeft de diaconie contact opgenomen met onze contactpersoon ter plaatse, Brigitte, om te informeren hoe het met hen gaat:

Heel India is in een volledige lockdown. Veel mensen raken nog verder in de armoede dan

ze al waren. De Stichting moesten ook de meeste projecten tijdelijk sluiten. De meeste jongens en meisjes zijn naar familieleden waar ze normaal in de zomervakantie ook heen gaan. Enkele zijn nog bij de tehuizen van Isai Ma(i)jam, omdat ze echt nergens anders naartoe kunnen. De handicap-school is dicht evenals de Art school. Alleen bewakers van gebouwen en kooksters en kinderbegeleiders werken nog. Toch hebben ze iedereen vorige maand het salaris gegeven dat ze normaal ook krijgen. Anders wordt het erg moeilijk voor ze. Sinds een paar weken krijgen veel mensen in India wel voedselpakketten en een klein bedrag van de overheid. Maar er zijn ook mensen die daar niet voor in aanmerking komen, omdat ze freelance werken in de bouw bijvoorbeeld. Brigitte hoopt dat de lockdown snel over zal zijn, want deze maatregelen lijken erger te zijn dan de kwaal. Vooral daar in India! In de plaats waar de projecten van Isai Ma(i)jam zijn, zijn nog geen corona gevallen, maar toch is het hele land in lockdown. En inmiddels is de lockdown ook daar verlengd, tot 18 mei ZWO-project 2020:

Casey Troy Foundation

Mondkapjes en zeep zijn hard nodig in de strijd tegen corona. Niet alleen hier, maar ook in Kameroen, een land waar



gezondheidszorg voor gewone mensen vrijwel onbereikbaar is. Daarom is men in het Casey's Home in Bomono begonnen met het maken van mondmaskers en het maken

van zeep voor de inwoners van Bomono en omliggende dorpen, om te proberen om het corona virus zo veel mogelijk buiten de deur te houden. De meiden maken mondkapjes en de jongens/mannen hebben de zeepproductie opgevoerd. De gratis



mondmaskers en zeep worden uitgedeeld aan de bevolking met de instructie hoe de mondkapjes gebruikt moeten worden en hoe je echt goed je handen wast! Maar voor de materialen is wel geld nodig, daarom heeft onze diaconie vorige maand een bedrag overgemaakt naar de Stichting en wij waren gelukkig niet de enigen. Caroline Visser, secretaris van de Casey Troy Foundation uit Wijchen, schrijft: "We kunnen niet eens iedereen bedanken, omdat er ook zo maar geld door de brievenbus kwam."

In Kameroen heeft men met gejuich het bericht ontvangen dat er veel geld was gedoneerd. Er zijn met dit geld nu ook watercontainers aangeschaft, die gebruikt kunnen worden voor de handhygiëne.

De gezondheidswerkers die de dorpen bezoeken i.v.m. het malaria project van de foundation zorgen voor het uitdelen van de maskers, zeep en waar nodig watercontainers. Zo fijn dat de infrastructuur al zo goed functioneert. En erg fijn dat de ergste droogte weer achter de rug is en de wegen weer beter begaanbaar zijn, zodat ook de afgelegen dorpen bereikt kunnen worden.

Ook in Kameroen is er een lockdown en er zijn steeds meer verhalen over voedselschaarste en honger. Fijn dat de Casey Troy Foundation de mensen hiermee kunnen helpen in de hoop dat het virus zich daar minder snel verspreidt.

Vluchtelingenwerk:

In maart hebben we weer spullen ingezameld voor een vluchtelingengezin uit Syrië, dat in Beneden-Leeuwen kwam wonen. Een gulle gever uit onze gemeente heeft het lijstje met nodige huisraad dat vluchtelingenwerk had doorgegeven meegenomen naar de winkel en gewoon alles van dit verlanglijstje gekocht. Helemaal super natuurlijk en nogmaals heel hartelijk bedankt!

En ook de mensen die hebben geholpen met het schoonmaken van de woning weer bedankt voor de hulp! Het gaat naar omstandigheden goed met dit gezin.

In april zou er ook een Syrisch gezin naar Dreumel komen, maar door alle problemen rondom het corona-virus is dit niet doorgestaan. Ondertussen zitten ze in een vluchtelingenkamp in Libanon te wachten tot ze naar Nederland mogen reizen. De planning is nu dat ze op 15 juni komen. Ik hoop dat dit zal lukken en dat ze zolang gezond blijven. Wel hebben we ook voor dit gezin alweer heel veel spullen verzameld. Het is echt geweldig, hoe we dit toch steeds weer voor elkaar krijgen met elkaar!

Iedereen weer heel hartelijk bedankt voor uw gift, in wat voor vorm dan ook, en hopelijk kunnen we elkaar gauw weer in goede gezondheid ontmoeten.

Yvonne Stuiver

Hun eerste Koningsdag in Nederland

Met z'n mooie oranje t-shirt is hij er helemaal klaar voor: zijn eerste Koningsdag in Nederland. De 7-jarige Mehmet uit Afghanistan zit sinds een aantal maanden in de TussenVoorziening in Eelde, waar INLIA-vluchtelingen met een verblijfsvergunning opvangt en voorbereidt op hun nieuwe leven in Nederland. En er is niks Nederlandser dan Koningsdag.

Dus natuurlijk wordt deze dag ook in de TussenVoorziening gevierd. De afgelopen weken was hier vanwege de coronamaatregelen een stuk minder te doen dan normaal, maar nu kunnen de kinderen eindelijk weer los. Begeleidster Marijn heeft allerlei varianten op oudhollandse spelletjes bedacht en collega Fati heeft oranje armbandjes met rood-wit-blauwe kraaltjes geknoopt, bij wijze van te winnen prijsjes. Fati is eigenlijk vrij vandaag, maar ze is er vanmiddag toch "want Koningsdag is zo'n belangrijke dag in hun nieuwe land". (Ze kan het weten, want ze is zelf elders geboren en hier genaturaliseerd.)

En zo kunnen Mehmet en zijn kameraadjes vol enthousiasme met het eerste spelletje beginnen: zes tennisballen moeten in bakken worden gegooid. Iedere bak staat voor een aantal punten, de verste weg natuurlijk voor de meeste punten. Wie het hoogste aantal

kleuren van de Nederlandse vlag. Mehmet is aan de beurt. Opperste concentratie voor iedere bal. Vooral de laatste bal, want als hij nu goed mikt en die bal gaat erin, heeft hij gewonnen. En ja! Hij trappelt van geluk.

Zo'n twaalf kinderen tussen de zes en tien jaar oud zitten er nu in de TuVo. Ze doen allemaal mee vanmiddag. En ook de twee tieners die hier verblijven doen na een poosje de kat uit de boom kijken, mee. "Die voelden zich eerst natuurlijk te oud en te stoer voor zoïets", zegt Marijn lachend, "maar bij nader inzien zag het er toch wel leuk uit." Het flessenvoetbal (afgeleid van kegelen), leidt tot een echte tie-break: twee jongens hebben een gelijke score en strijden uiteindelijk tegen elkaar voor de winst. Een soesje dit keer. Oranje natuurlijk.

Het koekhapen en eierlopen leidt tot grote hilariteit, toekijkende ouders en begeleiders maken zich samen vrolijk om de capriolen. Aan het eind van de dag heeft bijna iedereen wat gewonnen. En tooien zelfs de allerkleinsten zich met de attributen voor 'selfies' die Marijn eerder die dag heeft uitgeprint en die de kinderen hebben ingekleurd. Een kroontje, een vlag, een strik en een tulp. Nederlander wordt het niet.

Helmer Roelofs

Kerkrentmeesters

Kerkbalans 2020.

De ontvangsten voor de actie Kerkbalans zijn van 1 januari tot 1 april:

€ 9917. Dit is bijna 1300 euro meer dan vorig jaar. Met deze bijdrage kunnen we weer voor een klein gedeelte aan onze financiële verplichtingen voldoen.



punten scoort heeft gewonnen. En krijgt dus zo'n felbegeerde oranje armband met de

Ook hebben verschillende gemeenteleden gelijktijdig hun bijdrage voor de solidariteitskas van 10 euro voldaan. Alle gevers bedankt.

Nieuwe collecte zakken.



Op de foto ziet u het mooie resultaat van het handwerk van Bertha de Wit.

Zij heeft de nieuwe collectezakken voorzien van fraaie letters, zodat het doel van de collecte duidelijk is.

Wij willen Bertha hartelijk danken voor haar werk.

Wim Backer bijdragen administratie

Kindernevendienst

Hoi allemaal,

Jammer hè, dat we geen Palmpasen en Pasen konden vieren in de kerk! En dus konden we ook geen Palmpasestok maken met elkaar en geen paaseitjes zoeken!

Maar daarom hadden we jullie een overzicht gestuurd van wat er allemaal aan de Palmpasestok hoort, zo kon je als je wilde er thuis zelf één maken. En jullie kregen toch allemaal een zakje met van alles erin: een mooie kaart (gemaakt door Jannie Jagtenberg en Cobie van Maurik, nog bedankt daarvoor!), paaseitjes, iets om je eitje te versieren, bloemzaadjes,

kaarsje om het paasvuur toch te laten branden, een lekker receptje voor paasmorgen, sticker-tjes...Leuke verrassing, toch!



En hoe gaat het nu met jullie. Ik hoop dat jullie je een beetje hebben kunnen vermaken thuis. Ben je blij dat je weer naar school mag en je vriendjes en vriendinnetjes weer ziet (of vond je het stiekem ook wel lekker rustig thuis)? Maar ook al mag je weer naar school, toch moeten we ons van Premier Rutte allemaal nog aan heel veel regeltjes houden. We moeten nog steeds goed onze handen wassen en 1,5 meter afstand houden, geen handen geven, niet bij opa en oma op bezoek, niet naar de kerk of dierentuin of pretpark. Allemaal regels die niet altijd even fijn zijn, maar wel heel belangrijk, voor onszelf en voor andere mensen, want zo proberen we te voorkomen dat heel veel mensen ziek worden of misschien wel doodgaan door corona.

Omdat we niet naar de kerk kunnen heb je misschien thuis wel de verhalen gelezen, die we anders bij de kindernevendienst zouden hebben gehoord. Deze verhalen gaan over Mozes, die het volk van God uit Egypte en door de woestijn leidde. In één van die verhalen krijgt Mozes stenen van God met woorden erop, de 10 geboden. Het zijn hele belangrijke woorden, voor het volk toen, maar ook voor ons nu nog. Die 10 geboden zijn ook regels en God wil graag dat we ons aan die regels houden, omdat dat goed is voor onszelf en voor andere mensen.

Dit zijn die tien regels van God in een rap:

Tien woorden-rap

Ken je de tien woorden, de woorden één tot tien.

Laat ze dan eens horen, dat wil ik weleens zien!

Deze woorden zijn gegeven als tien vriendjes voor het leven:

Eén is God, die maakt je vrij. Er is geen ander zoals Hij.

Twee wil zeggen: God en jij, daar horen echt geen beelden bij.

Drie dat is Gods eigen naam, om met respect mee om te gaan.

De dag van God is nummer vier, bevrijdingsdag voor mens en dier.

Zodat je week'lijks even voelt hoe God de schepping heeft bedoeld.

Vijf gaat om je ouders en jij, wees goed voor elkaar en leef daarbij.

Maak niet dood laat zes je horen, knoop dat heel goed in je oren.

Een maatje is, zegt nummer zeven, iets heel kostbaars in je leven.

Dus luister goed naar dit gebod en maak wat heel is, niet kapot.

Acht zegt: stelen is niet cool, dan wordt het hier een beestenboel.

Negen: laat dat vals gepraat, waarmee je and're mensen schaadt.

Tien zegt: vaar je eigen koers. Wees dan vrij en niet jaloers,

op wat een ander heeft of kan, daar word je ongelukkig van.

Dit zijn de tien woorden, de woorden één tot tien.

Je hebt ze kunnen horen, iets om te doen misschien?

Uit: Kom zing mee, lied 15 (NZV)

Edo heeft in een video aan jullie ook over

Mozes en het volk in de woestijn verteld en hij stelde voor om thuis een kijkdoos te maken over het volk en Mozes en de woestijn. Ik ben benieuwd of jullie dat hebben gedaan. Als we weer naar de kerk mogen, breng je hem dan mee, zodat iedereen hem kan zien? Dat lijkt me leuk! En dan vragen we de mensen om te betalen om erin te kijken...en dan geven we dat geld aan het "corona noodfonds voor noodhulp". Wat vinden jullie daarvan?!

Nou, hopelijk tot snel en de hartelijke groeten van de leiding van de Kindernevendienst!

Yvonne

Cantorij

Ondertussen.....Zoomt de cantorij o.l.v. Lex Bogaers er lustig op los. Elke week wordt er een uurtje online bijgepraat via Zoom.nl, nieuw repertoire gewisseld en uitgeprobeerd. De bladmuziek komt in de brievenbus zodat we thuis kunnen repeteren. Ook de niet-Zoomers worden op de hoogte gehouden via Whats App en email. Zo blijven we met elkaar in contact en hopen we op enig moment de draad weer live op te pakken.



Addy de Meij

30/40 Kring

Zoals jullie zien hebben we onze naam aangepast naar 30/40 kring. Eenieder rondom deze leeftijd is dan ook van harte welkom om aan te sluiten bij onze groep.

We komen 4 keer per jaar bij elkaar om te praten over een thema/ tekst rondom de bijbel. Hierin komt dan ook vaak naar voren hoe we dit dan vertalen naar het nu en wat dit voor ons betekent in ons dagelijks leven van werk, gezin etc.

Wanneer onze volgende bijeenkomst is, is op dit moment helaas nog niet bekend..

Heb je interesse om deze avonden bij te wonen dan kun je contact opnemen met:

Lida de Vree Stam

Telnr.: 06 57575231

Email: fritsenlida@hotmail.com

Lida de Vree Stam

Zestigskring

De zestigskring is een groep mensen van 60 jaar en ouder die een aantal keren per jaar samenkomen om te praten over een onderwerp rondom de bijbel, ons geloof en wat het met ons doet.

Het was de bedoeling om op maandag 30 maart bij elkaar te komen, maar ook deze bijeenkomst kon helaas niet doorgaan.

Uiteraard willen we zodra dat mogelijk is weer een nieuwe datum prikken en verder praten, maar of dat voor de zomer nog gaat lukken is nog niet zeker.

Bent u geïnteresseerd en wilt u ook graag meepraten, nadenken over geloof en bijbel en over hoe zich dit verhoudt tot de wereld waarin we nu leven, neem dan contact op

met Ank IJzerman, tel. 06 2386 5382 of ank.ijzerman@pg-westmaassenwaal.nl, maar aanspreken in de kerk kan natuurlijk ook.

Ank IJzerman

DuurzSAAM

De ware aard(e)

Nu de menselijke activiteit op een erg laag pitje staat krijgt de aarde de mogelijkheid haar ware gezicht te tonen. Seismografen zijn nu in staat om de diepere trillingen van de aarde waar te nemen. Deze werden eerst verstoord door alle menselijke activiteit veroorzaakt door onder andere onze talloze verkeersbewegingen (mensen die naast een grote weg wonen weten dat verkeer trillingen veroorzaakt). Ook zien mensen in grote steden in China voor het eerst de blauwe lucht, die al jaren verborgen was door de enorme luchtvervuiling. Ook de luchtkwaliteit boven India is verbeterd; met 33%! Vanuit Punjab kan de Himalaya voor het eerst sinds 30 jaar weer worden gezien. In Venetië worden de vissen en waterplanten weer gezien doordat het zand van de bodem niet wordt opgeworpen door passerende boten.



Zo zien we waarschijnlijk de schoonheid van de aarde, zoals God die bedoeld heeft; de ware aard van de aarde. Een aarde die we kwijt waren door onze drukke activiteiten. Al is

de aanleiding onplezierig: geniet van wat we terugvinden van Gods schepping. Sterkte en zorg een beetje voor elkaar.

DUURZSAAMheidstip:

Geniet van de ware aard van de aarde. Reacties en eigen tips graag naar woltersbw@gmail.com

**Bert Wolters, (thema)diaken
duurzaamheid PG Elst**

Een Pinkstermobiel knutselen

Pinksteren gaat over beweging en vuur. Dit maak je zichtbaar met deze luchtige mobile. Hij bestaat uit vier vlammen die vrij in de lucht ronddraaien aan een kruis van 2 stokjes. Je maakt deze mobiel heel makkelijk!

Nodig:

4 blaadjes rood papier, schaar, naald en draad, 2 (eet)stokjes of takjes.

Stappen:

1. Knip uit het rode papier vier langwerpige driehoeken. Mag ook ander papier zijn. (Ik heb bladzijden uit magazines gebruikt waarop de hoofdkleur rood-oranje-roze-geel was. Wat tekst erop geeft niet!)



2. Vouw elke driehoek vanaf de basis als een harmonica op.



3. Vouw de basis dubbel tot een vlam, en bind de punten met een draad vast.



4. Hang de vier vlammen, elk aan hun draad, aan de uiteinden van het kruis. Zie je hoe ze bewegen?



Tip

Als je een ster van drie stokjes of takjes maakt, kun je zeven vlammen ophangen: zes aan de uiteinden en een in het midden. Zo beeld je de zeven gaven van de heilige Geest uit.

Bron: <https://www.geloventhuis.nl/2012/vanuit-de-hemel/knutselen-en-doen/een-pinkstermobiel-knutselen.html>

<p>REBUS KRAKER</p>	<p>1  H=B P K=L B H=R</p>	<p>2  DR DR DR DR DR DR DR DR O=G SCH S</p>	<p>3  M V=K R=T N=L</p>
<p>4  D=V P=M -A</p>	<p>5  T=Z IJ=U L=R</p>	<p>6  Z T T=D P V=W i=U</p>	<p>7  EG i=O P=K R=H D=N</p>
<p>8  A=O W=S</p>	<p>9  DR CM of DM of M -D O=E</p>	<p>10  G -D O=E</p>	<p>11  M=S N=O -O</p>
<p>12  R=D</p>	<p>13  E=O -i</p>	<p>14  S C D A F H i E M=N KKKK R=L</p>	<p>15  M I=M P=F</p>
<p>16  Pssss AG F=L</p>	<p>17  B N=L N=Z E</p>	<p>18  D C P=R S=N P=U W=H</p>	<p>19  T k N=E P=S w</p>
<p>20  L P O=A -E Z=D -N B=S</p>	<p>21  S L=Z</p>	<p>22  P R N=V M=P A N=T</p>	<p>23  M=F A=O N=F</p>
<p>24  T S D S=N -T i=A</p>	<p>25  K=G -E Bffff R=L</p>	<p>26  H=B K=N P=S</p>	<p>27  VOOR TAAL</p>

Gemeenteberichten

De volgende gemeenteleden hopen in de komende tijd 75 jaar of ouder te worden. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

Verjaardagen 75+

Contactpersonen

Appeltern:

Mevr. R. van Eck, tel: 0487-507636, appeltern@pg-westmaassenwaal.nl

Altforst:

Mevr. R. van Bennekom, tel: 0487-541579, altforst@pg-westmaassenwaal.nl

Maasbommel:

Mevr. D. Wijgerse, tel: 0487-561595, maasbommel@pg-westmaassenwaal.nl

Alphen:

Fam. Fredrik, tel: 0487-561437, alphen@pg-westmaassenwaal.nl

Dreumel:

Mevr. D. van Bommel, tel: 0487-561309, dreumel@pg-westmaassenwaal.nl

Wamel:

Mevr. A. Miedema, tel: 0487-502644, wamel@pg-westmaassenwaal.nl

Beneden Leeuwen:

Fam. Fredrik, tel: 0487-561437, benedenleeuwen@pg-westmaassenwaal.nl

Boven Leeuwen:

mevr. D. van Maurik, tel: 0487-592110, bovenleeuwen@pg-westmaassenwaal.nl

Mutaties in het ledenbestand



Predikant

Ds. E.G.H. Laseur
 Ds. Penningsstraat 2
 6659 AZ Wamel
 t: 06-58815820
 predikant@pg-westmaasenwaal.nl

Voorzitter Kerkenraad

Ds. E.G.H. Laseur
 Ds. Penningsstraat 2
 6659 AZ Wamel
 t: 06-58815820
 voorzitter@pg-westmaasenwaal.nl

Scriba

Mw. J.A. IJzerman-Hess
 Kooimolenweg 5
 6621 LA Dreumel
 t: 0487-570946
 scriba@pg-westmaasenwaal.nl

College van Diakenen

Dhr. H.C. van Schaik
 Hofhooistraat 41
 6621 ZM Dreumel
 t: 0487-541279
 diaconie@pg-westmaasenwaal.nl
 IBANnr.: NL96RAB00373736029

College van Kerkrentmeesters

Dhr. W.R.M. Backer
 Hofstraat 1
 6658 AX Beneden-Leeuwen
 t: 0487-593143
 kerkrentmeesters@pg-westmaasenwaal.nl
 IBANnr.: NL04INGB0000950742

Postadres

Protestantse Gemeente te West Maas en Waal
 Postbus 6
 6659 ZG Wamel
 www.pg-westmaasenwaal.nl



Ds. E.G.H. Laseur

Kerkgebouwen

Boven-Leeuwen

Waalbandijk 19
Koster
 Dhr. P. van Maurik
 Molenstraat 35
 6657 BT Boven-Leeuwen
 0487-592110
 koster.boven-leeuwen@pg-westmaasenwaal.nl

Wamel

Dorpsstraat 73
Koster
 Dhr. en Mevr. van Maurik - v.d. Schie
 Ds. Penningsstraat 4
 6659 AZ Wamel
 0487-501781
 koster.wamel@pg-westmaasenwaal.nl

Dreumel

Kerkpad 2
Koster
 Dhr. G. Goyer
 Hogeweg 9
 6621 BM Dreumel
 0487-572166
 koster.dreumel@pg-westmaasenwaal.nl