



# Protestantse Gemeente West Maas en Waal

Protestantse Gemeente  
West Maas en Waal

Postbus 6, 6659 ZG Wamel  
[www.pg-westmaasenwaal.nl](http://www.pg-westmaasenwaal.nl)

**Zondag 14 februari** Dreumel  
**Voorganger** Ds. E. Laseur  
**Organist** Addy de Meij  
**Extra collecte** Vandaag bestemd voor Kerk in Actie, voor noodhulp.  
**Bloemen**

## Extra collecte

In ons waterrijke Nederland krijgen we de laatste jaren steeds vaker te maken met droogte. Voor ons uitzonderlijke situaties, die tot discussies leiden. In zuiden en oosten van Ethiopië zijn ze droogte van oudsher gewend en zijn dit soort gesprekken aan de orde van de dag. Zeker nu het klimaat verandert en de regen onregelmatiger valt. Daardoor is het nóg veel belangrijker om:

- héél zuinig om te gaan met water en vruchtbare grond,
- om de juiste zaden en landbouwmethoden te gebruiken,
- om ook wat geld te verdienen voor tijden van nood.

Ethiopische partners van Kerk in Actie leren boeren om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van de klimaatverandering:

- Boer Akee leerde over irrigatie landbouw en het behoud van vruchtbare grond;
- Hij kreeg zaden die goed tegen droogte kunnen en leerde hoe hij de nieuwe gewassen moest verbouwen;
- Zijn vrouw Rahmoo leerde geld sparen via een spaargroep
- Muntaha kon met hulp een winkel starten in haar dorp
- Meymuna verdient nu geld met een restaurant

Waar deze mensen eerder een deel van het jaar afhankelijk waren van voedselhulp, kunnen zij zichzelf nu redden en helpen ze hun hele dorp vooruit. Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u via Kerk in Actie onder andere 3500 mannen, vrouwen en kinderen in Ethiopië om net als Akee, Rahmoo, en Muntaha en Meymuna beter voorbereid te zijn op klimaatverandering. Helpt u mee?

U kunt uw bijdrage overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Ethiopië. Kijk voor meer informatie op [www.kerkinactie.nl/ethiopie](http://www.kerkinactie.nl/ethiopie). Bedankt voor uw steun.

## Mededeling Kindernevendienst

Hallo kinderen en ouders van de KND,

Hier weer het linkje naar de podcast. Het verhaal gaat over een man uit de omgeving van Galilea met de bijzondere bijnaam: 'Blijf uit de buurt'. Komt dit je bekend voor in onze tijd? Luister gauw om te horen hoe het met hem verder gaat!

<https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/KOZ-verhaal-20210214.mp3>

In de bijlage bij deze zondagsbrief de werkbladen: een bordspel en een (rebus-) brief. Veel plezier!

Groetjes van de KND-leiding

Geloof  
Hoop  
Liefde





## Orde van dienst

Thema: Onder Zijn hand!

Organist speelt melodie lied 345

1. Gij hebt uw woord gegeven  
nog voor ik U iets vroeg,  
dat is voor heel mijn leven,  
ja voor de dood genoeg.  
Uw woord is daad, o Vader,  
werd brood in de woestijn,  
werd mens en is mij nader  
dan wie mijn naasten zijn.

Bemoediging en groet

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: (NBV) Marcus 1: 40-45

*Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed; hij smeekte Hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel: 'Als U wilt, kunt U mij rein maken.' Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: 'Ik wil het, word rein.' En meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein. Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing: 'Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga u aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven, als getuigenis voor de mensen.' Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd was, met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar Hem toe komen.*

Organist speelt 1x melodie lied 575: 1

1. Jezus, leven van ons leven,  
Jezus, dood van onze dood,  
Gij hebt U voor ons gegeven,  
Gij neemt op U angst en nood,  
Gij moet sterven aan uw lijden  
om ons leven te bevrijden.  
Duizend, duizendmaal, o Heer,  
zij U daarvoor dank en eer.

Uitleg en verkondiging: (NBV) Marcus 1: 41

*Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: 'Ik wil het, word rein.'*





Organist speelt 1x melodie lied 470 (Liedboek voor de Kerken)

1. Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mij God,  
Hij blijft aan mijn zij in 't wisselend lot;  
moog 't hart soms ook beven in 't heetst van de strijd,  
zijn liefd' en ontferming vertroosten altijd.

Dienst der gebeden (dankzegging, stil gebed, Onze Vader)

Wegzending en zegen

Organist speelt melodie lied 469 (Liedboek voor de Kerken)

1. Het leven is: een krijgsbanier,  
door goed' en kwade dagen  
gescheurd, gevlekt, ontvallen schier,  
kloekmoedig voorwaarts dragen!

